



HET
LEVEN
NA
DE
DOOD

Het Leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen Deel 1

Ja dames en heren hoe zou het voelen om Dood te zijn.

Meer van hetzelfde zoals op aarde.

Of misschien een leven in hemelse of helse sferen.

Of toch maar gelijk onsterfelijk bewust.

Zou dit laatste pas echt Leven zijn.

Waarom bent u dan nog hier?

Om iets te leren?

Om iets uit te werken?

Om eeuwige schulden af te lossen?

Of gewoon om te spelen.

Waarom bent u hier?

En hoe ziet het er aan de andere kant voor U uit.

Anders dan hier.

Of hetzelfde.

Hoe het er voor u aan de andere kant uitziet heeft alleen te maken met uw bewustzijn.

Is dit nog sterfelijk bewust dan komt u automatisch in de astrale of celestiale sferen terecht van de sterfelijken.

Sterfelijken die zich klaarmaken c.q. voorbereiden op een nieuwe incarnatie op aarde.

Is uw bewustzijn op aarde al onsterfelijk dan bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. Zowel binnen als buiten De c.q. Uw schepping.

Na uw fysieke sterven bepaald uw bewustzijn dus waar u naartoe gaat.

En aldaar komt u gelijkgezinden tegen.

Dus mensen die over hetzelfde bewustzijn beschikken.

Hetzelfde bewustzijn dat we kunnen vergelijken met de manier waarop u vandaag denkt.

Bewustzijn heeft dus alles met uw gedachten te maken.

Bewustzijn = Gedachten

Mensen met dezelfde gedachten trekken elkaar niet alleen op aarde aan maar ook in de sferen na de fysieke dood.

Nog meer dan op aarde gaat u dus na uw fysieke dood om met gelijkgezinden, gelijkbewusten ofwel zij die hetzelfde denken als U.

Dus hoogmoedigen komen in een straat met alleen maar hoogmoedigen te wonen.

Dus deemoedigen komen in een straat met alleen maar deemoedigen te wonen.

Dus machtswellustelingen komen in een straat met alleen maar machtswellustelingen te wonen.

Dus saamhorigen komen in een straat met alleen maar saamhorigen te wonen.

Dus hebzuchtigen komen in een straat met alleen maar hebzuchtigen te wonen.

Dus onbaatzuchtigen komen in een straat met alleen maar onbaatzuchtigen te wonen.

En natuurlijk combinaties van bovengenoemde zaken en de overige 27 + 27 innerlijke stressveroorzakers (zie Boek De Nieuwe Dokters Deel 1).

Het mooie van deze indeling op aarde en in de astrale en celestiale sferen is dat u dus letterlijk de hele dag de spiegel voorgehouden krijgt.

U komt dus de hele dag letterlijk uzelf tegen.

Misschien kunt u nu ook begrijpen dat wij altijd zeggen dat het oordelen van een ander gelijk staat met het zelf (ver)oordelen.

Want wees nou eens eerlijk tegen uzelf.

Kijk eens in uw eigen spiegel.

Komen er wel eens tegenstrijdige Hoogmoedige, Deemoedige, Machtswellustige, Saamhorige, Hebzuchtige, Onbaatzuchtige etc. etc. gedachten bij U op.

Ja toch.

En aan welk soort gedachten besteed u per dag de meeste tijd.

Nou dan weet u precies waar u na uw fysieke dood terecht komt.

De vraag is of u dit prettig zou vinden.

Zo ja dan gewoon lekker doorgaan en genieten van uw spel.

Zo nee dan wordt het de hoogste tijd om van gedachten c.q. bewustzijn te veranderen.

Stel uzelf eens de vraag met welk soort mensen u na uw fysieke dood zou willen samenleven.

Stel eens een profiel schets op aan de hand van de 27+27 innerlijke stressveroorzakers.

Of misschien besluit u wel helemaal te stoppen met denken wat niet meer is dan het stoppen van al uw tegenstrijdige gedachten van goed en kwaad.

Dat kan immers ook.

Volledig stoppen met denken heeft immers tot gevolg dat u De c.q. Uw schepping volledig ontstijgt en weer volledig vrij bent om te gaan en staan waar u wilt.

Onsterfelijk Bewustzijn dus.

Maar misschien bent u hier nog niet aan toe.

Dus laten we nog even teruggaan naar de vraag:

Wat u aan uzelf zou willen veranderen om in een meer bewuste sfeer c.q. astrale of celestiale wereld na uw fysieke dood te komen.

Een wereld die u wederom voorbereid op een leven op aarde.

Ja dat dan weer wel.

Toch maar gelijk naar huis dan.

Uw ware huis.

Het is zoals altijd helemaal aan U.

En aan U AL-EEN

Want AL-EEN U Bent De Weg

Want AL-EEN U Bent 100% Verantwoordelijk voor uw Leven

Want AL-EEN U Bent 100% Verantwoordelijk voor uw Lijden

Dus U zegt het maar.

Waar gaan we vanavond naar toe.

Waar gaan we vanavond naar toe op WEG

Naar de Bron in Uzelf

Naar het Universele Spel in Uzelf

Naar de Aardse strijd in Uzelf.

U mag kiezen.

Maar voordat u kiest laten we u in "Het leven na de dood en bijna dood ervaringen Deel 2" eerst even zien wat de mogelijke geschiedenis c.q. oorspong van de fysieke mensheid is.

Mogelijk omdat u uiteindelijk zelf bepaald wat wel en niet waar is.

Dus volg nooit een ander maar onderzoek altijd eerst of iets wel of niet waar voor U is.

Onderzoek en volg Uzelf.

Onderzoek en volg Uw Eigen Weg

De weg naar uw Ware Zelf

De weg naar Huis.

Ga nu door naar "Het leven na de dood en bijna dood ervaringen Deel 2 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.wegaannaarhuis.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21^e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.