

VOORBIJ DE STERFELIJKE WERELDEN

Voorbij de sterfelijke werelden Deel 1

Het lijkt natuurlijk allemaal rozengeur en maneschijn na de fysieke dood.

Maar wanneer wij weten dat al uw gedachten in de astrale en celestiale werelden zich in ruimte en tijd direct manifesteren dan kan het er voor sommige mensen aardig hels gaan uitzien.

Want laten we eerlijk tegen onszelf zijn dames en heren.

Eerlijk over onze Angsten.

Eerlijk over hetgeen wij Vrezen.

Eerlijk over onze Schuldgevoelens.

Eerlijk over onze Twijfels.

Eerlijk over onze constante Verwarring aangaande Leven en Dood.

Eerlijk over onszelf.

Eerlijk omdat alleen Eerlijkheid over onze huidige situatie ons kan bevrijden uit de Chaos en Illusies van alledag.

Weten wie u vandaag bent is immers de eerste stap naar bevrijding.

De bevrijding van alle Angsten, Vrezen, Schuldgevoelens, Twijfels en Verwarringen in onszelf.

De boeken van De Grote Bewustzijnsverandering (De Nieuwe Dokters) Deel 1 t/m 7 hebben u al aardig op weg geholpen om uw onevenwichtige c.q. helse gedachten op te schonen middels bewustwording, (h)erkennen, onderzoeken en loslaten.

De serie over Het leven na de dood en de Bijna Dood Ervaringen Deel 1 t/m 3 hebben u al geholpen om een kijkje te nemen in het leven na de dood en geholpen met het ontwikkelen van een onsterfelijk bewustzijn.

De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 hebben u al een aardig inzicht gegeven in de fysieke ontstaansgeschiedenis c.q. herkomst van de mens. De mens die in de Orion periode voor het eerst een fysiek lichaam aantrok waardoor leven en dood van elkaar gescheiden werden.

Na deze informatie tot u genomen te hebben zullen de tegenstrijdige gedachten van uw hersenen waarschijnlijk al een stuk rustiger en evenwichtiger zijn geworden.

Uw twee hersenhelften die constant om het grote gelijk van goed versus kwaad en omgekeerd strijden.

Constante tegenstrijdige gedachten die ook nog eens 24 uur per dag door uw omgeving, medemensen, media en astrale sferen gevoed worden om u te herinneren aan alle zaken die u nog niet uit uw verleden c.q. vorige levens verwerkt heeft.

Een constante herinnering om uw geheugen weer eens op te frissen van wie u nu echt in heden, verleden en toekomst bent geweest.

En voor alle duidelijkheid.

Uw toekomst is hetzelfde als uw verleden wanneer u deze niet verwerkt c.q. opschoont.

Verleden is dus hetzelfde als Toekomst voor de sterfelijken onder ons.

Een eindeloze herhaling van hetzelfde dus.

Wanneer u echter in dit leven al begonnen bent om de tegenstrijdige gedachten in uzelf los te laten waardoor het directe contact met uw onsterfelijke bewustzijn stapje voor stapje hersteld wordt dan stapt u letterlijk en figuurlijk uit het wiel en spiraal van Incarnatie.

Zowel Wiel als Spiraal.

Waarbij het Wiel staat voor het eindeloos herhalen van dezelfde gedachten patronen en levens en de Spiraal staat voor het eindeloos herhalen van dezelfde gedachten patronen en levens maar dan op een steeds hoger of lager niveau.

Interdimensionaal leven c.q. lijden dus.

De enige uitweg uit dit (inter)dimensionale leven c.q. lijden is te stoppen met denken en het contact met uw ware zelf c.q. uw onsterfelijke eenheids bewustzijn volledig te herstellen.

Het onsterfelijke eenheids bewustzijn waar al het weten en begrijpen van uw schepping ligt.

Bent u al gestopt met denken?

Bent u al begonnen met het herstellen van het contact met uw onsterfelijke eenheids bewustzijn.

Zo ja dan bent u op weg naar de meer evenwichtige sferen en misschien wel direct op weg naar huis.

De Bron waar u eens vandaan kwam.

De Bron van uw Ware zelf.

En zo niet dan wensen wij u na uw fysieke dood veel plezier bij de strijd tussen goed en kwaad in hogere of lagere sferen.

Want deze strijd gaat in zowel de astrale als celestiale sferen gewoon door.

De werelden waar Engelen met Duivels strijden tot het Eind der Tijden.



De werelden van meer van hetzelfde. De werelden die de schilders Jeroen Bos en Pieter Breugel reeds treffend in beeld hebben gebracht voor hun tijdsperiode.



Ga nu door naar "Voorbij de sterfelijke werelden Deel 2 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.wegaannaarhuis.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21^e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.