

# De Helende Tuin



Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde, weerspiegeling van de Zielenwereld en de Voltooiing in de Geest

## Belevingen In De Helende Tuin

### DEEL 1

## LichtHuisVerhaal 1 T/M 9

### LichtHuisVerhaal 1

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk  
bewust Mens ofwel Adamas.*

## LichtHuisVerhaal 1: Ook ik, Eleleth maak me bekend. 11-11-2015.

Al enkele weken voel ik en weet ik dat ik de energie in me draag van Eleleth.

De kwaliteiten van Volmaaktheid, Vrede en Wijsheid.

Engel en Licht.

Wie ben ik, wie ben ik dat ik dit doen mag?

Els, een vrouw die altijd voelde, dat wat we behoorden te leren op school en in de kerk van mijn jeugd de leer niet zuiver was. Maar ja, bewijs dat maar eens als kind en leg het maar eens uit aan alle volwassenen die toch echt ook in de overtuiging waren/zijn dat de lesstof en de godsdienst zoals die al eeuwenlang onderwezen wordt voor mijn gevoel totaal niet klopte.

Daarna was ik oud genoeg om voldoende beïnvloed te zijn en te denken dat wat er in de Bijbel staat wellicht wel klopt en dat het desinteresse en eigenwijsheid van mijn kant was wanneer de lesstof écht niet wilde blijven plakken. Logisch, als kind voel je zuiver wat klopt en niet en dan stoot je het niet kloppende automatisch af. Niet makkelijk voor de omgeving en trouwens ook niet voor mezelf. Maar..er was meer kennis die ik niet op school leerde, nog meer godsdiensten, levensovertuigingen, filosofieën, wetenschappen, die ook allemaal gelezen, bestudeerd en beoefend zijn door me, maar..geen enkel inzicht was sluitend voor mijn hongerige drang om het volmaakte antwoord te vinden.

Toch heb ik me bij het feit dat ik dan maar zonder bevredigende antwoorden het leven door moest gaan, nooit kunnen neer leggen. Er misten puzzelstukjes..

10 jaar geleden toen ik weer op zoek was naar de Waarheid wees een jonge man me op de boeken die te lezen zijn op de site van De Nieuwe Dokters. Daarin kon ik lezen dat het klopte, dat ik voelde dat er een heleboel van wat ons mensen geleerd wordt niet klopte. Hé, meer mensen voelden dat dus én hebben zich verdiept in het vinden van de waarheid. Deze geschiedenis, opgeschreven in 20 jaar, kennis opgedaan vanuit alle delen van de wereld, maar vooral rechtstreeks doorgekregen vanuit de Bron, voelde wel als kloppend.

Het ontstaan van de aarde en de mens, het ontstaan van de cycli van de aarde en de mens, het ontstaan van ziekte, het ontstaan van onmacht, onkunde, oorlog, genot, vrijheid, gevangenschap, karaktereigenschappen, maak het zo groot als je wilt.... En de bevrijdende boodschap dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, zijn eigen creatie en alles wat daarbij aan fijne en minder prettige kanten bij komt kijken. De verantwoordelijkheid die ieder mens heeft en je dus niet de schuld aan een ander of de ontstane situatie mag toeschuiven. Dat je dan ook niet mag oordelen over een ander, want je oordeelt over jezelf.. Dat was helemaal nieuw, maar een openbaring. Dat ik alle situaties en ontmoetingen met mensen zelf heb uitgekozen om van te leren. Even slikken, had ik af en toe niet een iets andere, makkelijkere, leukere situatie, pad kunnen creëren? Nee, want dan zou ik niet weten wat ik nu weet. Dan had ik niet al die leermomenten gehad. Dan had ik geen zoektocht gehad naar het Werkelijke Leven, het Leven dat voorbij gaat aan alleen oppervlakkig genot, financieel gewin en aanzien. Het Leven dat nu voorbij de stof en de ziele wereld gaat. Het leven wat voorbij alle menselijke emoties gaat, omdat dit allemaal uitwerkingen zijn van vele, vele Levens. Het leven wat voorbij de aarde en het mens-zijn gaat.

Een prachtig vervolg op De Nieuwe Dokters is de site Welkom in de Oorspronkelijke Wereld. Hier staat zo prachtig uitgelegd hoe we weer volledig Zuiver Mens, Ziel en Geest kunnen worden, gevoed vanuit de Bron en Leven in de Bron. Ik weet dat ik als Eleleth mee mag bouwen via deze site om de mens te herinneren aan het Leven wat we ooit leefden in de Oorspronkelijke Wereld. Het voor te leven en met velen die ook geroepen worden te leven vanuit de Geest en Heel te worden. In woord en in daad.

Als kind wist ik dat er meer was tussen Hemel en Aarde, dat er ook in, op en tussen de sterrenstelsels veel leven in welke vorm dan ook is.

Als kind vond ik in de Bijbel uit het boek van Samuel, vooral het verhaal van Samuel mooi, die tot 3 keer toe denkt dat hij in zijn slaap geroepen wordt door de profeet Elia, maar het blijkt dat het God zelf is die Samuel roept. Het leek me prachtig om uit de Eerste Hand, door Gods Stem geroepen te worden, stel, het zal je toch gebeuren.

Dit waren natuurlijk stoutmoedige kinderdromen, gewoon als kind wilde ik vrede voor alle mensen!

Gedichten schreef ik, dat ik wilde dat de mensen wat liever voor elkaar waren, dat de Aarde, al haar inwoners en de natuur in volmaakte harmonie met elkaar in verbinding zouden staan. De Mens vanuit Innerlijke Wijsheid weer in Volmaakte Vrede zou kunnen leven.

Wist ik maar wat Zuivere Wijsheid, Volmaaktheid en Vrede is, werd ik maar geroepen.....

Ja, ik stap over mijn schroom heen om gewoon toe te kunnen geven dat ik geroepen ben.

Het voelt kwetsbaar, me hier als Eleleth bekend te maken en toch kan ik niet anders.

Ik heb er gehoor aan gegeven, de eerste stap is overwonnen, ik heb me bekendgemaakt als Eleleth, het Licht wat de kwaliteiten van Volmaaktheid, Vrede en Wijsheid beoefent in dit aardse Leven, vanuit de Geest.

Alles begrijpen doe ik nog niet, maar alle onopgeloste puzzelstukjes komen in de Bron bij elkaar en zijn Een, dat begrijp ik dan weer wel en voelt goed!

**Eleleth**

## **LichtHuisVerhaal 2**

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

**LichtHuisVerhaal 2: Verlatingsangst en het Terugvinden van De Waarheid in Jezelf. 13-11-2015.**

Ja en nu de Eleleth levenskwaliteiten zich in mij geopenbaard hebben is de vraag:

Wat NU?

Waar komt de inspiratie vandaan, wat zal nu de bedoeling zijn?

Gewoon afwachten, rustig kijken hoe alles zich in en aan mij gaat ontvouwen en verder ontwikkelen.

Nou, lang wachten hoefde ik niet, er heeft zich vandaag een prachtige ontwikkeling in mij voorgedaan die ik graag wil delen met degene die ook Zien wil.

Er is geschreven dat in ieder mens een potentiële Adamas Christus huist.

Dat kon ik wel begrijpen met mijn verstand (hoofd), maar ik vatte het nog niet.

Tot vanmorgen...mijn hart zich opende!

Gisterenmiddag had ik mijn auto uitgeleend aan een Adamas Christus.

Uiterlijk 's avonds zouden beiden (auto en bestuurder) terug zijn.

Het was al laat en ik ging slapen en werd halverwege de nacht wakker, zijn ze er nog niet?

Nee, de auto stond niet op zijn plekje, geen sms-je, geen ingesproken bericht dat er iets tussen was gekomen. Dit is namelijk toch hoe we het geleerd hebben, niet dan?

Ook heb ik geleerd dan erg ongerust te worden, me af te vragen of er onderweg iets gebeurd is, je kent dat vast wel... Het is in dit en vorige levens namelijk regelmatig voorgekomen dat in verschillende situaties mensen wel eens niet terugkwamen, waar bij mij en vele anderen de beroemde "Verlatingsangst" vandaan is gekomen.

Tot mijn verrassing werd ik niet ongerust, ik viel weer gewoon in slaap en vroeg me af of ik antwoord kon krijgen op deze vraag.

Jawel, zeker!

Ik werd wakker met een blij en uitgerust gevoel, uren later dan normaal. De auto was er nog steeds niet! Toch bleef ik blij, ik voelde, er is niets met hen gebeurd en ik wist: ook al zou er iets gebeurd zijn, een Adamas Christus kan niet dood en blijft altijd, verbonden met allen die in de Geest Leven!

Zelfs toen ik me voorstelde dat hij en de auto nooit meer terug zouden komen, kwam er geen greintje angst in me op. Ik voelde, dat wat er ook gebeuren zal,

ik verbonden blijf met de Adamas Christus in mij! Oei, ik ook? Ja, ook ik ben een potentiële Adamas Christus, net als iedereen die vanuit het Christusbewustzijn op aarde leeft.

Sterker, ook ben ik Eén en verbonden met God, net als iedereen die dit Verhaal begrijpt, doorvoelt en praktisch Leeft!

Vanwaar de euvele moed om te schrijven dat ik Eén en verbonden met God ben, niet een beetje, niet een Godsvonkje, nee, helemaal doorstraalt met Goddelijk Licht!

Want...zo is het altijd geweest, wij komen uit Gods Huis en zijn op Aarde terechtgekomen als gevallen engelen. Alle gevallen engelen, hun kinderen en kindskinderen verblijven grotendeels op aarde in de stof welke ze na hun illusie dood afwisselen voor een leven in de illusie zielewereld. En dat gaat maar door dat wisselen tussen stoffelijke- en ziele levens (incarnaties) totdat je eruit stapt ofwel in De Geest ofwel Eenheid wakker wordt, opstaat en teruggaat naar huis buiten ruimte en tijd ofwel schepping. De meeste mensen leven echter alleen maar vanuit een stoffelijk en hoogstens ziele bewustzijn op aarde. We hebben tevens geleerd dat we niets uit onszelf kunnen, dat we van nature zondig en schuldig zijn, geneigd tot alle kwaad. Nu, als je naar de wereld om je heen kijkt, zie je dat dat eigenlijk een afspiegeling is van zondige/schuldige illusie is die we ons voorhouden. Er is best wel veel, laat ik het kort samenvatten: crisis op micro en macro niveau. Ook worden er oplossingen aangedragen, je kunt je vertrouwen in handen leggen van bijvoorbeeld een godsdienst, de overheid, de natuur, stenen en mineralen, piramides, geestelijken, therapeuten, oorlog winnen, vrienden, werk, geld, je eigen gezonde verstand.

Alles heb ik ook gedaan, maar...niets hielp afdoende, nooit was ik totaal tevreden en gerustgesteld, wel eventjes! De verklaring is logisch, alles wordt aangedragen vanuit de sterfelijke cyclische (incarnatie) werelden waar stoffelijke- en zielelevens elkaar eindeloos opvolgen en blijven herhalen met dezelfde (onopgeloste) thema's. Is de zielewereld niet ok dan? Hij is al een mooi begin dat Ziele Bewustzijn naast dat Stoffelijke Bewustzijn. Maar kan iemand in een Zielebewustzijn een Wolf In Schaapskleren onderscheiden? Eigenlijk kan alleen een Zuivere Ziel dat. Een gewetensvolle (onbevleete) ziel die al klaar is om te transformeren in De Geest, de Adamas Christus in zichzelf.

Besef dat al die tegenstrijdige dualistische (zwart tegen wit, goed tegen fout etc.) gedachten en stemmetjes in je hoofd zonder uitzondering uit de Zielenwerelden vandaan komen en dus NIET WAAR ZIJN. Waarheid komt immers niet uit de tijdelijke schepping maar Al-EEN uit DE Geest die niet van de schepping IS. Doordat ik me totaal afstemde op God, Christus, welke niet van de tijdelijke schepping zijn, en me niet meer bekommerde om de mens en auto, voelde ik dat ik boven de materie en ook de zielewereld uit was gestegen. Ik voelde ook heel duidelijk dat de emoties die eigenlijk naar boven zouden moeten kunnen komen aangeleerd zijn vanuit de zielewereld. Onnatuurlijke emoties hoeven dus ook niet meer, wat een rust!

Dit heeft me dus doen concluderen dat ook ik een Adamas Christus Ben, maar ook God, want alles is Eén! Zo voelde het ook.

Ook voelde ik dat er nu vele een Adamas Christus opstaan omdat velen begrijpen dat zowel de Aarde, als de Zielewereld creaties van de gevallenen in de stof en zielewerelden zijn en namen dragen zoals lucifer (zielewerelden), satan (stoffelijke werelden) etc. en niet van de Onwankelbare, Onbewegelijke, Onnoembare, Stille God in ons. In de afgelopen duizenden jaren hebben we ons illusie godsdiensten van vergankelijke stof en ziel aangeleerd, we hebben met z'n allen, onverschillig welke godsdienst, filosofie of iets wat je aanhangt, de anti-christ ofwel datgeen dat gevallen is in de ziel en stof gevolgd. Als je dat diep vanbinnen voelt hoef je niet meer bang te zijn, want je kunt deze werelden ontstijgen door je totaal te verbinden met de Christus en God in je en dan, ja dan word je weer Een Waar Volmaakt Mens, zoals het in den Beginne bedoeld is.

Vandaar ook dat ik niet bang ben voor de dood of dat er een geliefde van me sterven zal, immers, we kunnen niet dood, uiteindelijk zullen we vroeg of laat voor eeuwig Eén zijn in de Geest. In de Geest is God, Jezus Christus, Maria, jij en ik. Allen Eén!

**Eleleth**

### **LichtHuisVerhaal 3**

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk  
bewust Mens ofwel Adamas.*

**LichtHuisVerhaal 3: Alles van onszelf geven en niets achterhouden opdat alles  
naar ons toe zal komen op het juiste moment. 19-11-2015 om 12.12 uur.**

Bij thuiskomst las ik 12.12 uur op de klok en op de kilometerteller zag ik dat ik 7,7 kilometer had gefietst.. terug van een bijzondere fietstocht.

Het is een stormachtige droge herfstdag en het zou zwaar bewolkt zijn en blijven. Dat klopte ook, de wind was hard en het was somber, maar het regende gelukkig niet. Ik fietste naar mijn lievelingsplek, een hunebed en een meertje, vlakbij Loon in Drenthe. Daar stapte ik af en ging mijn wandeling rondom het meertje maken. Het was wat vreemd weer, ineens ging door een kleine opening in het wolkendek de zon prachtig en fel schijnen én het ging regenen. Ik keek of er een regenboog kwam, maar dat kon onmogelijk omdat de rest van het wolkendek nog steeds helemaal dicht en grijs was. Er zou vast snel een regenboog komen, maar ik hoorde de woorden: Wees niet bang voor de toekomst, ik zal geen zondvloed of welke straf dan ook over de aarde laten komen. Mijn Genade zal bij jullie zijn!

Bij deze woorden werd ik heel erg blij, de Christusenergie ging weer helemaal dwars door me heen en ik bleef ontroerd naar de Zon kijken en was blij met de regendruppels.

Tevens verbaasde het me dat ik aan de horizon, zover ik rondom kon kijken, aan de rand van de velden een rode gloed zag, alsof de zon onder ging of dat er hele grote branden aan het woeden waren. Dit natuurverschijnsel heb ik overdag, het was 11.00 uur nog nooit eerder in mijn leven gezien. Het was prachtig, maar wat zou de diepere betekenis hiervan zijn?

Vanuit mijn Mens-Els-zijn, zijn er nog steeds momenten in mijn leven waardoor ik even uit evenwicht raak. Dan wacht ik op seintjes vanuit het Universum, waardoor ik alle gebeurtenissen doorvoel en begrijp waarom dit in mijn leven/bewustzijn zich afspeelt en ik niet 100% verbonden kan zijn met Eleleth, de Bron, in Vertrouwen ben en blijf. Het niet in Verbinding voelen staan met de Bron voelt nooit prettig, vandaar dat ik met de beschrijving van de mooie ochtendzon begon, hierdoor voel ik dat ik weer schrijven kan vanuit een Zuivere intentie en niet vanuit mijn twijfels en zoekmomenten.



Regelmatig heb ik met mensen gesprekken die vooral betrekking hebben op de veranderende tijden en de bijzondere gebeurtenissen die steeds meer mensen meemaken en aanraken. Met elkaar krijgen we het gevoel dat er toch écht een Grote Verschuiving in Bewustzijn aan het plaatsvinden is. De verschuiving waar al veel over geschreven is, van de stof, via de Ziel naar het Geestesbewustzijn. Ook voelen en ervaren steeds meer mensen de Christus en de Maria energie en wanneer we daarover praten, voelen we ons werkelijk letterlijk en figuurlijk Licht worden.

We voelen ons dan Verbonden met de Bron, de Geest en zijn in vol Vertrouwen. We voelen ons dan, tijdens zulke gesprekken werkelijk Thuis, in de Oorspronkelijke Wereld.

Soms hebben gesprekken een andere inhoud. Zoals eergisteren, toen hadden we met een aantal mensen een gesprek over werk en inkomsten.

Werk zoeken, werk vinden en dit dan ook gewetensvol kunnen uitvoeren.

Wanneer werk niet goed en Zuiver voelt, kies je dan voor geld (stof en ziel) omdat het niet zo een vaart zal lopen en een beetje sjoemelen, ach..of voor een Zuiver Geweten (Geest) door geen werkzaamheden, klusjes, handel tegen je Geweten in te doen?

Eén conclusie was helder, we wilden liever niet in de goot belanden.

Tot 3 keer toe die dag kwamen verhalen en vragen van soortgelijke strekking naar me toe. Ook vloog het me zelf de laatste tijd 's nachts wel eens aan, de angst om uiteindelijk met een heleboel mensen, vluchtelingen, zieken, gelijkgestemden enz. in de letterlijke of figuurlijke goot te belanden.

Theoretisch ben ik bereid alle beproevingen te doorstaan en wel vanuit mijn visie, vanuit de Bron, de Geest te leven. Maar wat als je niet meer dat krijgt wat je als Mens *denkt* nodig te hebben? Dan heb ik het alleen maar over eten en drinken en een dak boven ons hoofd. Kleding of luxe is absoluut niet van belang. Alle spullen van materiële waarde, maar belast met duistere energieën, entiteiten, welke niet uit de Bron komen heb ik weggegooid. Ze hadden veel geldelijke waarde, maar het voelde niet goed om deze duistere, met negativiteit geladen voorwerpen en producten weer weg te geven of te verkopen aan derden.

Het is heel mooi om Gewetensvol en vanuit de Geest te leven, dit lukt me meestal goed en ik heb met plezier alles weggegooid, maar waar komt dan toch de onrust vandaan, waar ben ik naar op zoek?

Wat ben ik bang te zullen gaan missen, of tekort te komen, ik ben in dit leven immers nooit tekort gekomen en weet dat ik nooit tekorten zal hebben en alles naar me toekomt wat ik nodig heb.

Voor dit verhaal was er nog een bijzonder voorval, dit heeft ook een link met bovenstaande, in combinatie met fysieke pijn. Ook een lastige, pijn en ongemak waar dan ook in het lichaam, is gewoon niet fijn.

Al wekenlang had ik last van mijn rechterhand. Een soort RSI pijn, van het computergebruik, mobieltje etc. Dit was mijn conclusie vanuit de stof, maar ik was mijn laptop al weken kwijt aan de maker, dus ik had weken nauwelijks activiteiten op de laptop. Het ging dus wel ietsje beter, maar de pijn en het ongemak waren nog niet weg. Toen de laptop weer terug was ging ik helemaal gelukkig weer aan het werk. Ik was nauwelijks begonnen of er vlogen hele pijnscheuten door mijn hand, verder mijn arm in en alle kracht ging uit mijn arm en hand weg. Ook kon ik niets meer vastpakken of grijpen, het viel gewoon uit de vingers. Ai, bijna begon ik aan een bezoeken aan de huisarts te denken, het werd wel heel ongemakkelijk. Dezelfde dag zou ik gasten krijgen en ik was alle benodigdheden met betrekking tot koffie en thee aan het klaarzetten. Nu zag ik dat er in het theedoosje hele lekkere dure theetjes zaten, waarbij ik dacht dat ik die liever even voor mezelf en mijn kinderen wilde achterhouden. Heel gênant natuurlijk om dit toe te geven, maar misschien ook heel herkenbaar, wanneer iemand niet weet dat je iets hebt, hoef je ook niet te delen, toch? Hierdoor doe ik niemand iets tekort, er bleven lekkere theetjes genoeg over en je mag toch wel iets voor jezelf houden?

Wat is dan het probleem? Nu, ik hield, weliswaar in het klein, het beste van en voor mezelf achter en ik voelde: geef alles wat je hebt! Nou ja, ik besloot gewoon de thee in het doosje te laten zitten en ik gunde het de gasten ook. Tevens had ik een apart gevoel, alsof dit niet alleen om de thee ging.

Nou ja, eerst maar even douchen. Tijdens het douchen realiseerde ik me dat ik ineens alle hand-elingen weer gewoon kon verrichten en dat de hand geen pijn meer deed,

Ik voelde, dit heeft te maken met de eenvoudige beslissing die ik had genomen: alles van mezelf geven en niets achterhouden. Eerlijk zijn en Zuiver handelen, ook in de kleine dingetjes. Tevens realiseerde ik me dat alles wat ik nodig heb naar me toe komt en in dit geval was dat een pijnloze hand, die alles weer kan!

Vanuit dit perspectief bekeken weet ik dus dat alles naar me toe komt.. als ik door Zuiver te handelen (zelfs al weet niemand van de mensen dat ik iets achterhoud) mijn pijn van de ene op de andere seconde verdwenen is, dan kan dat ook met andere dingen. Alles delen, Zuiver Leven naar Lichaam, Ziel en Geest dan gebeuren er wonderen, dan komt alles naar je toe wat nodig is!

Onderstaand verhaal geeft aan dat mijn angsten voor tekorten en dat er niets vanzelf gaat voor mij zijn oorsprong vindt in de levens die ik heb geleefd in Lemurië en Atlantis.

Trouwens, velen met mij..!

Wat was namelijk het geval?

In een ontmoeting met anderen kwamen we erachter dat we in de tijd van Lemurië, zo'n 70.000 jaar geleden samen geleefd hebben. We waren nog totaal verbonden en leefden vanuit de Geest, frank en vrij, vanuit het Vertrouwen dat AL-les naar ons toekwam. Tijdens dat leven ging een man, om redenen weg van de eilandengroep waar we toentertijd leefden. Ten tijde van Atlantis 12.000 jaar geleden, kwam deze man in een boot weer terug naar de Eilanden.

We kenden geen boten, we konden nog door het water naar de verschillende eilanden lopen en toen hij mij dan ook meenam, zocht niemand daar iets achter. Voor even, een paar weken, misschien maanden zou ik meegaan, maar ik kwam nooit meer terug. Ik werd meegenomen omdat deze man het Leven vanuit de Geest herkende, hij hoopte dat via mij ook weer te hervinden. Maar doordat hij weg was gegaan was hij in de Zielewereld en daarna in de stof terechtgekomen.

De achterblijvers en ik begrepen er niets van. Zij voelden het gemis en zochten al die tijd en na dit leven nog vele levens naar mij en ik had heimwee en voelde me heel erg ontheemd en door het leven daar en andere, verviel ik ook in de stof. De reden dat ik meegenomen werd, was omdat hij onbewust onze leefwijze herkende en dat ook via mij weer wilde leren.

We zaten weer samen aan tafel, de man die me had meegenomen en ik, samen met de man en vrouw die achter waren gebleven op Atlantis 12.000 jaar geleden.

Na dit beschreven te hebben vroeg ik me af hoe ik dit kan vertalen, wat de diepere betekenis van dit verhaal kan zijn. Het is voor mij een gegeven dat ik in dit leven, maar ook andere levens altijd wat onrustig was, altijd zocht naar... Verbinding? De Verbinding met mezelf en met mensen die volledig Zuiver leven vanuit de Geest. Altijd op zoek naar de Thuisbasis. Wellicht op zoek naar Volmaaktheid en Vrede en tevens de Wijsheid die toen bij alle bewoners een gewone kwaliteit was. De kwaliteiten die ik nu als Eleleth mag beoefenen. Wanneer je lange tijd hebt geleefd vanuit het besef dat altijd alles wat je nodig hebt naar je toekomt en je daarna leven na leven langzaam terug valt vanuit de Ziel naar de stof, ja, dan begrijp je steeds minder van wat nu uiteindelijk het Hogere doel is van waarom we op aarde zijn.

Immers, ons leven is niet makkelijk, zeker in deze tijd niet, al het verborgene komt naar boven, alle diepe Zielerorselen en geheimen komen aan het Licht. Ook veel angsten komen naar buiten. Angsten voor tekorten, oorlogsdreiging, werkeloosheid, ruzies in relationele sfeer...

Maar gelukkig is er ook een tegengestelde beweging aan de gang: in plaats van te vertrouwen op geld, werk, de materiële beloning en de stof komen steeds meer mensen hier verder vanaf te staan. In deze tijd worden we geleidelijk aan terug gevoerd naar de Geest, we komen los van alle vlekken die nog op onze Ziel zitten.

Een lastig punt is nog: ja maar, we hebben toch nog eten en drinken nodig en een dak boven ons hoofd? Ja, nog wel, maar stel dat er binnenkort een moment komt dat je gevraagd wordt dat allemaal los te laten en op te gaan in de Geest, ben je daar dan klaar voor? Ben ik daar klaar voor?

Durf ik erop te Vertrouwen dat alles naar me toekomt, omdat ik weer in Verbinding sta met de Bron, de Geest, maar ook met alle mensen die Verbonden zijn in de Geest en Leven vanuit de Bron?

Alle mensen die het gevoel vanuit Lemurië weer herkennen en voluit kunnen Leven!

Dus niet afgesloten, zoekend naar de mensen en de energie die toen weggingen of die achtergelaten, maar Verbonden, erop vertrouwend, dat ALLES wat we nodig hebben naar ons toekomt!.

Nu realiseer ik me:

dat ik al heel lang op zoek ben naar deze manier van Leven in Volmaaktheid!

dat ik al heel lang voor en met iedereen in volledige Vrede wil Leven.

dat ik al heel lang Wijsheid in me heb, waarvan ik geen flauw vermoeden had, maar die ik nu mag inzetten.

Waarom merk ik dat ik weer in de Geest ben?

Doordat ik open en eerlijk mijn twijfel- en zoekmomenten beschreven heb, merk ik dat ik weer dieper in de Geest ben gezakt. Er zaten nog wat vlekjes op mijn Ziel: onrust, angst en me niet geheel en al geven, deze zijn nu geheel en al doorleeft en dus niet meer nodig te ervaren.

Ik voel Vertrouwen, Rust en Stilte vanbinnen, zie en voel letterlijk en figuurlijk de wereld zoals die nu is veranderen en transformeren, wetend dat steeds meer Mensen Adamas Zijn of willen worden..

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god-in-stilte-en-beweging/juvdd>

Bovenstaande link uit Welkom in de Oorspronkelijke Wereld heeft me net dat zetje gegeven waardoor ik voel:

Ja, mijn Licht schijnt, dankbaar dat Wijsheid door me heen mag stralen en ik dat delen mag!

Ja, ik Leef vanuit het Vertrouwen dat Al-les naar me toekomt!

Ja, ik Weet dat de Volmaakte Wereld er is en voor de Mensen die zien en horen willen, er Is Vrede!

## Eleleth

### LichtHuisVerhaal 4

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

### LichtHuisVerhaal 4: Soms begint het heel rustig.... 17-12- 2015.

Grote schoonmaak, gewoon eind november, de zon schijnt, stralende blauwe lucht, tijd om de ramen te lappen, kleden te kloppen, nog weer meer dingen weggooien.

Ja, bekend, zo buiten, zo binnen, dus ook in mij is de Grote Schoonmaak weer even lekker bezig gegaan. En.. zoals ook bekend, na hard werken is het goed rusten. Dat ging ik dan ook doen en toen ik ontspannen zat ging ik gewoontegetrouw mezelf vertellen: oh lekker, nu mag ik alles loslaten.

Dus, ik betrapte me erop dat ik ging nadenken wat ik dan wel los zou kunnen/moeten laten.

En jawel, daar was de inmiddels bekende Stem weer: er is niets los te laten, want er is niets!

Bijna zou ik het vergeten, er is niets.

Niet dat het zo voelt, er was juist erg veel niets, eens kijken waar verder te gaan.

De tijd gaat zo snel en de gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op dat sommige verhalen zichzelf alweer ingehaald hebben. Toch is het belangrijk niets over te slaan, aangezien het wel allemaal op elkaar aansluit en het zulke bijzondere materie is dat alles benoemd mag worden.

Op zondagmorgen 29 november voelden een Adamas Christus vriend en ik dat we die dag naar 2 kerken wilden.

De kerk in de ochtend was een kerk ook gebouwd in de stijl van de Annunaki schepen, zoals bijna alle kerken in de wereld. Daar was het thema, je kunt geen 2 heren dienen, niet God én de mammon. Het ging er allemaal heel modern aan toe, alle info werd geprojecteerd op een wit scherm boven de kansel. Het introplaatje was: een pols met ketenen en daaraan geld verbonden. Oftewel, de (onbewuste) mens is zijn eigen gevangene, vastgebonden aan geld, de materie, de stof..

Dit wisten we al, maar hoe komen we daar vanaf?

Daar kwam 's middags antwoord op, door het opruimen van sluiers.....

's Middags was er een oefening voor de koorleden die binnenkort de uitvoering van Magnificat van Bach in concert zullen brengen. Dit vond plaats in een kerk en was toegankelijk voor publiek en daar gingen we vervolgens heen.

Deze ochtend herinnerde ik me dat ik jaren geleden van een hele lieve vriend een drieluik heb gekregen, die ik zelf mocht uitkiezen uit de vele zeer knap geschilderde schilderijen die hij in zijn leven gemaakt had. Hij was een wijs man en een vriend, waarmee ik vele gesprekken heb gehad onder andere: Is er leven na de dood? Daar werden we het niet over eens, hij dacht van niet en ik wist zeker van wel. Over en weer respect en nu hij aan de andere kant is, ga ik er toch maar vanuit dat ik gelijk had en hij geeft me nu een knipoogje... En dus hield ik van de schilderijen, omdat ik een zeer bijzondere band met hem had. Toch kon ik het drieliuk –echt een schrijfvergissing, maar ik laat het even staan, ik bedoel dus drieluik- in huis niet ophangen, mede omdat mijn jeugdige zoon erg veel moeite had met de schilderijen en dus lagen ze op zolder in ons Lichthuis. Na het overlijden van deze vriend wilde ik ze graag ter herinnering terug geven aan zijn vriendin. Zo het gaat, er gingen jaren overheen en ze lagen maar te liggen...

Totdat ik me herinnerde dat ze daar lagen en misschien wel eens van die zolder weg zouden mogen, mede in het kader van de grote schoonmaak.

Voordat we naar desbetreffende kerk gingen haalden we ze van zolder en toen zag ik pas écht wat er geschilderd was. De mens wel dansend in de wei en wel een beetje vrijkomend, maar gevangen achter tralies, opgesloten achter de sluiers van de onwetendheid van hun eigen gevangenschap.

Deze schilderijen moesten weg, ver weg.

Teruggeven aan zijn vriendin, als deze ze hebben wilde.

Al jaren had ik haar niet meer gezien en/of gesproken, maar ik wist zeker dat ze ook in de kerk zou zijn! Jawel en nog meer bekenden en in de kerk hingen

andere schilderijen, waar de titels zelf ook bijvoorbeeld: “de gesluerde of mist” heetten. Het thema was toch wel: de gevangenen mens, verscholen achter sluiers, mist en tralies. Ooit is dat gebeurd en nu was het moment dat de sluiers mochten oplossen in de zielenwereld en in de stoffelijke wereld. Dit select groepje mensen hadden met deze sluiers te maken, zij en wij waren –zie het door de vele levens heen- verbonden met elkaar en hadden mede met deze creatie te maken. Hoog tijd om uit de gevangenis te komen, maar hoe?

Gelukkig, ook voor haar, want hoe leg je zo iets uit, wilde de vriendin van de schilder de schilderijen niet terug. Wat doe je dan met zo een creatie? Die gaat helemaal weg, weggegooid worden. In deze drieluik zaten heel veel demonen en duistere wezens, die ontzettend boos werden toen ze merkten dat ze van zolder gehaald werden. Heel stiekem konden ze nog proberen hun duistere invloed op mij, mijn familie, gasten en Lichthuis uit te oefenen. Wel werd het hen steeds moeilijker gemaakt, duisternis kan immers niet tegen het Licht, maar ze waren toch mooi nog sluimerend aanwezig. Nu waren ze betrapt en werden weggegooid! Hoe durfden we dat te doen. De demonen en duistere energieën waren woedend toen ze merkten dat ze gewoon bij grof vuil gezet werden! Door dit te doen loste de sluiers van alle mensen en zielen die hierin gevangen zaten op.

Hoe is dat gebeurd dan?

Er heeft zich een enorme strijd afgespeeld in de zielenwereld!

Als er toch niets is, dit was niet niets...maar zo voelde het écht wel, illusie is net echt!

Tussen 1 en 5 december zijn vele Helen, rechtvaardigen en ik gigantisch uitgedaagd om in ons Christusbewustzijn, de Geest te blijven staan! We werden aan alle kanten uitgelokt om te bezwijken voor aardse verleidingen. Heel geniepig werden we getest, denk aan proberen een wig te slaan tussen Helen en rechtvaardigen, kiezen voor geld, belachelijk gemaakt worden, uitgemaakt worden voor leugenaars en ga zo maar door. In deze tijd had ik iemand aan de telefoon, die voor een groot deel overgenomen was door laat ik zeggen, kwaad willende entiteiten en de boosheid kwam er zo doorheen dat één van de 2 glazen kaarsenkandelaars tijdens dit gesprek knapte. Deze kaarsenkandelaars stonden bij mij voor de 2 Lichten, welke samen heel sterk branden. Als je 1 kandelaar, een Licht stuk maakt... Wij kunnen niet stuk en ook deze kandelaars liggen nu, omdat ze bevlekt waren in de prullenbak. Zo probeerden ze in de tijd daarna ook ons, de Lichten uit elkaar te drijven en het Lichthuis binnen te dringen. Het is ze niet gelukt. Op aarde niet, maar ook in de zielenwerelden

niet. Daar hebben ze Christus en al Zijn Helpers aldaar proberen kapot te maken, maar ze hebben het onderspit moeten delven en zijn verbrand door het Licht. Dit was de rode gloed van de eindstrijd welke in de zielenwereld gestreden is en klaar is, zichtbaar voor veel mensen, die gezien werd op 5 december tussen 7 en 8 uur. Deze rode gloed had ik al eerder gezien, toen begreep ik het nog niet, nu weet ik, dit was een Bijbels voorteken, welke eerder door mij gezien werd 19 november, terug te lezen in Lichthuisverhaal Nr.3. Een voorteken dat het eind der tijden heel nabij is en de strijd gestreden. De schoonmaak in de zielenwereld is klaar, Het Nieuwe Jeruzalem gebouwd en de bevlekte de zielen zijn verbrand. Hun geest is echter weer in de Geest, er was dus ook een Grote Genade voor hen die eens gevallen waren in de zielenwerelden!

In de nacht van 2 op 3 december had ik ook nog een bijzondere ervaring. Deze middag zou er in ons LichtHuis een workshop gegeven worden met het thema Zelfhelend Vermogen. Ik leidde deze workshop niet, maar zorgde voor de koffie en de thee en was aanwezig. 's Nachts had ik kramp gehad in mijn linkerbeen, dit had ik de laatste tijd vaker, was gewoon lastig. Toen ik naar de betekenis vroeg, kreeg ik door dat ik door mocht stappen met 2 benen in de Geest. Ik begreep het en voelde het, de pijn was weer onmiddellijk weg en is weggebleven. Deze gebeurtenis gaf mij de moed om vanuit de Geest te praten over Zelfhelend Vermogen. Ik heb kunnen vertellen dat je rechtstreeks Hulp kunt krijgen vanuit de Geest en dat hulp vanuit de stof en de zielenwerelden tussenstappen zijn om te kunnen genezen. Hulp vanuit de stof of vanuit de Zielenwerelden, is altijd tijdelijk en veelal een omweg, vaak wordt je nog zieker. En...als je Hulp rechtstreeks vanuit de Geest kunt krijgen, waarom zou je dan via omwegen ook je doel willen bereiken? Deze gebeurtenis speelde zich af, gelijktijdig met de strijd in de zielenwerelden, ik voelde, deze informatie maakte hen woedend, ze voelden hun kracht hierdoor afnemen, voelden zich gepasseerd, stemmetjes wilden andere woorden influisteren, maar gelukkig heb ik naar de Stem vanuit de Bron geluisterd en deze was vele malen krachtiger!

Maandag 7 december:

Al dagen heb ik het prachtige lied in mijn hoofd van het Nieuwe Jeruzalem: Terwijl ik lag te slapen, had ik een schone droom, ik was in't oud Jeruzalem, stond aan de Tempelzoom...

<https://www.youtube.com/watch?v=dUhXcfRKKvk> en



Deze ochtend moest en zou ik een cd, die ik al weken kwijt was weer vinden, want daar stond een lied op wat ik heel graag weer wilde horen. Zonder dat ik het wist was ik naarstig op zoek naar de 7<sup>e</sup> (ook weer 7) Symfonie van Beethoven, die gaat ook over het Nieuwe Jeruzalem, hoorde ik van een vriend, die toevallig langsleiep en deze muziek hoorde. Allemaal 7 's, de Energie van Christus. Ook de Maria Energie was voelbaar en tastbaar aanwezig. Maar... het mooiste geschenk was toen we op het terrein, waar Het Nieuwe Jeruzalem in de stof gebouwd zal worden kwamen: de totale kilometerstand was 222202 en de gereden kilometers 777,7!

Het voelde en het was een Zuiver Weten: we zijn al jaren bezig met de voorbereiding en het bouwen van Het Nieuwe Jeruzalem door het werken en samenzijn op deze plek, in de Helende Tuin, maar vooral door het werken met Mensen en Bewustzijn! De meest wonderlijke ervaringen hebben zich hier geopenbaard, dit was wel een hele Grote Openbaring, hier wordt je Stil van en inderdaad, dan is er het grote Niets! Niets meer? Jawel, een Wit Licht wat vannacht 17 november door enkele Mensen is gezien.....

## Eleleth

### LichtHuisVerhaal 5

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

### LichtHuisVerhaal 5: Laat Alle Lichten Stralen. 21-12-2015.

Zou het zo kunnen zijn dat we met alle mensen op deze aard 1 grote Familie zijn?

Eén grote Familie van koningen, keizers en admiraals?

Eén grote Familie van profeten, priesters, waarzeggers, heksen en tovenaars?

Eén grote Familie waar we beurtelings slaaf, ondergeschikte, zieke, arme- of rijkelui waren?

Eén grote Familie, waar we door de levens heen alle rollen beurtelings hebben aangenomen?

Eén grote Familie waar we dus alles en iedereen zijn geweest en nog steeds zijn?

Dat het in deze eindtijd, vooral de Bijbel is die we uitspelen?

Dat we eerder het Orion- tijdperk, Atlantis, Lemurië enzovoorts uitspeelden?

Al deze uitwerkingen op hetzelfde neerkwamen?

En we nu aan het einde van deze cyclus weer voor de keus staan voorgoed naar Huis te gaan?

Vanwaar al deze vragen?

Deze vragen komen in me op omdat er allerlei antwoorden voor mijn ogen zich afspelen.

In deze tijd is het belangrijk om schoon schip te maken met je verleden, je zwakke kanten en je blinde vlekken. Zo werd ik geattendeerd op de 7 De Hemel, dan wel hellesferen en ik zou iets meemaken, waardoor 1 van deze ongemakkelijke karaktertrekken naar boven zou komen.

Even ter herinnering: Afgunst/Jaloezie, Onwetendheid, Hoogmoed, Begeerten, Lust, Toorn, Verraad.

Nou ja, de 1<sup>e</sup> in ieder geval niet, ik was nooit jaloers en gelukkig ook nooit geweest....

'k Was benieuwd welke blinde vlek ik nog mocht schoonmaken.

Totdat....de jaloezie met een hevige klap toesloeg, zodat ik zat te schudden en te bibberen op mijn stoel toen ik doorvoelde hoe heftig deze nog in mijn lijf aanwezig was. Ook in mijn mind en hoe ik dat met mijn grote mond en mijn "gave", om alles netjes weg te rationaliseren, altijd keurig heb weten weg te stoppen.

Door de schrik van het oog in oog staan met toch de jaloezie en de fysieke reactie die daarop volgde, heeft het ongeveer 3 dagen geduurd voordat ik weer enigszins in evenwicht was. De aanleiding was trouwens gewoon een klein dingetje, de gevolgen geweldig, daarna nog een test of ik echt niet meer jaloers zou reageren en nu is ook deze vlek, die nog onbewust op mijn Ziel zat, weggewerkt!

Niet alleen bij mij, lees gerust verder:

Het bijzondere was, dat door er open en eerlijk over te praten met familie en vrienden en deze weer met hun familie en vrienden het bleek dat het een collectieve uitwerking was van alle mensen in onze nabije omgeving die ook met Bewustzijns-groei bezig zijn en ook het belang van de Innerlijke Grote schoonmaak inzien.

Zo wordt dus de hele Familielijn –door het hele land en over landsgrenzen én in de zielewereld, de Zielen die nu verblijven in Het Nieuwe Jeruzalem- opgeschoond en gezuiverd van jaloezie!

Is het niet prachtig hoe dat werkt?

Zo werken we voor en door en met elkaar Familiepatronen uit, welke wellicht door levens heen over en weer ons steeds in de weg hebben gezeten, elkaar hebben afgewisseld, nou ja, ga zo maar door.

Zo werken we ook onze eerder geleefde rollen uit.

Oude koningen zijn weer op Aarde, de Rechtvaardige Koningen en de koningen die koste wat kost de macht hebben en willen houden! Sommigen zullen nu hun kroon afzetten en Christus volgen, in alle eenvoud. Andere koningen zullen doorvechten, tot ze erbij neervallen, want niemand kan uiteindelijk in het Licht van de Christusenergie deze strijd –uiteindelijk tegen zichzelf- winnen. Christus strijdt namelijk niet, Hij is het Licht en door de Rechtvaardigen en Helen heen straalt hetzelfde Christus Licht en daar kan niets en niemand tegenop. De profeten zijn weer terug, de Zuivere Profeten, maar ook valse profeten, die ook beloftes en voorspellingen in tijd en ruimte doen.

Het is wel zo dat ook jij en ik onze (bijvoorbeeld) koning-, profeet- tovenaarslaaf- onderdanige -rollen hebben uit te werken, niet alleen de heersende koningen en machthebbers of welke overheersende rol je ook –parten- speelt in deze tijd.

Het is ongelooflijk hoe GEEN toeval hier een grote rol inspeelt.

Een kleine greep uit mijn leven: bij mij en alle Familieleden, in willekeurige volgorde komen vele koningen, heersers en profeten langs: Abraham, Mozes, Aäron, Ezau, Jacob, Levi, Saul, David, Samuel, Herodus en nog veel meer, voor velen bekende Bijbelfiguren. Mmm..allemaal mansfiguren.

Alle specifieke hardnekkige, vastzittende karaktertrekken van deze personen worden uitvergroot, in het Licht gezet en met name 's nachts losgelaten, waardoor er Mensen opstaan, welke gezuiverd zijn van hun lasten, welke ze soms wel eeuwenlang met zich mee gedragen hebben.

Zeker in deze tijd waarin niets meer verborgen kan blijven, alle geheimen in de openbaarheid gebracht worden, wordt voor veel mensen duidelijk wat de onderliggende drijfmotieven waren van de lasten die ze in dit en vorige levens meedroegen. Door deze lasten over te dragen aan Jezus Christus en ze in het Licht te zetten, kunnen deze voorgoed transformeren en oplossen.

Dit is ook de reden waardoor ik van het ene op het andere moment van mijn fysieke klachten (het leken wel wonderbaarlijke genezingen) af was. Door ze

OVER TE DRAGEN aan Jezus Christus konden de onderliggende onzuivere gedachten transformeren in het Licht en kon ik zelf ook in het Licht gaan staan en vanuit de Geest loste de pijn vanzelf op. Dit kan met iedere pijn!

Nu wil ik nog een punt beschrijven wat ontzettend moeilijk is om te begrijpen voor mij, om uit te leggen, laat staan om het op te schrijven. Toch is het ongelooflijk belangrijk omdat veel misverstanden hierop gebaseerd zijn. Zoals jullie weten ben ik opgevoed met de Bijbel, een prachtig boek met prachtige verhalen.

Maar, vragen die velen van jullie ook wel gehad zullen hebben zijn onder andere: waarom is god jaloers en wraakzuchtig? Waarom is Jacob's naam veranderd in Israel, wat betekend strijder van god, waarom heeft god een strijder nodig, hij is toch almachtig? Waarom stelt god allerlei koningen aan die de strijd aangaan, die vechten, die macht willen hebben en heersen over de hele aarde.

Dat is toch geen god die vrede en volmaaktheid voor de mensen wil? Bij deze god is wijsheid ver te zoeken!

Schrik niet, de god waarmee alle Christenen hebben kennis gemaakt is een valse god.

Door te lezen op de site Welkom in de Oorspronkelijke Wereld en er heel veel over te praten weet ik dat dit klopt. Het resoneert bij mij, maar wat ook vreselijk belangrijk is: het verklaart en geeft uitleg die kloppend is en bevredigende antwoorden geeft op al mijn vragen. Van jongs af aan heb ik een zoektocht, naar het zoeken van de Waarheid afgelegd.

Velen zeiden vaak tegen me: "Mens, wat maak je je druk, wat maakt het uit hoe het zit, leef en geniet toch een beetje van je leven, je doet altijd zo moeilijk!"

Wat ben ik blij dat ik niet geluisterd heb, ik had geen rust en ik heb ondertussen toch wel geleefd en genoten, hoor. Ik zou zeggen dat ik juist geleefd heb, juist door alles te onderzoeken en te doorgronden, heel veel mensen tegen gekomen en gesproken, gelezen, heerlijk toch!

Ook heb ik gerookt, sociaal alcohol gedronken, veel suiker gegeten en koffie gedronken, dit alles vanaf mijn 12<sup>e</sup>. Toen was dit (geluk?) nog heel gewoon. Veel van deze activiteiten worden toch erkend onder de noemer: leven? Uit ervaring weet ik dat deze middelen je afhouden van het Ware Leven.

Geleidelijk aan ben ik gestopt met al deze genotsmiddelen en ik voel me meer Levend dan ooit. Momenteel ben ik bezig om van mijn laatste verslaving, maar 2 kopjes koffie op een dag af te komen. Zou makkie kunnen zijn, echter, ook

koffie gaf mij zo een verslavende werking, dat ik door te stoppen met deze 2 kopjes per dag ik helemaal uit evenwicht ben geraakt. Ik voel hoe deze stoffen mijn lichaam en bewustzijn beïnvloed hebben en mijn Geest vertroebeld en versluierd.

Maar, wat heeft dit met de valse god te maken? Alles, deze wijze van leven wordt algemeen geaccepteerd en steeds verder worden levenswijzen, onder de noemer liefde normaal gevonden. Samen met televisie kijken, internet, mobiele tjes (sorry, maar weer een leuke schrijfvergissing, dus ik laat het staan) straling, stress, medicijnen, vaccinaties en E-nummers in voeding worden we slapend gehouden. Evenals het normaal vinden verslaafd te zijn aan eten, seks, medicijnen, geld, materie, kopen, kicks, gamen, media, werk of juist geen werk, therapeuten, relaties, emoties, etc.

Slaafse, slapende, oververmoeide, onwetende mensen zijn namelijk goed te beïnvloeden.

Zo is ons geleerd alle zorgen bij god neer te leggen en hij zal voor ons zorgen. De mens Jezus is voor ons gestorven én weer opgestaan uit de dood. Dit betekent dat wij, gewone mensen óók kunnen opstaan uit de dood! Dit betekent dat we onsterfelijk zijn!

Dat houdt ook in dat de god uit de bijbel niet voor ons hoeft te zorgen, maar dat wij zelf, doordat Jezus de Christus is geworden onszelf kunnen redden, juist, door onze verantwoordelijkheid te dragen en zelf de Christus (is Eén, is God) te worden. Wanneer je de valse god bent, wil je liever dat mensen afhankelijk van je zijn, dan heb en hou je de macht.

Het feit dat Jezus 13 september indaalde en 23 september geboren werd, ongeveer 3 jaar voor de datum waarop nu ieder jaar, op de datum van een heidens feest, 25 december weer kerst gevierd wordt, zorgde voor onrust bij de joden, vooral de Levieten. Logisch dan zouden de Levieten hun macht uit handen moeten geven!

Vandaar dat Herodus, via keizer Augustus de opdracht kreeg om alle eerstgeborenen te doden.

Wat een liefhebbende god, die de mensen op deze manier beïnvloed en er geen moeite mee heeft om regelmatig in de geschiedenis de eerstgeborenen te laten doden en oorlogen te voeren, hongersnoden te creëren en ga zo maar door. Deze valse god is een gevallen engel en hoe dat zit kun je lezen in

[www.welkomindeoorspronkelijkewereld.nl](http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.nl) .

Maar, voordat je oordeelt, ook wij waren allen eens gevallen engelen, anders waren we hier niet op deze aarde! Met elkaar hebben we dus deze situaties gecreëerd en nu krijgen de Wakkeren, de Rechtvaardigen, de Hellen de kans om

bij God, via Jezus Christus en Maria Genade in BarmHARTigheid te vragen en deze situatie te keren.

Dus ja, de Bijbel is weliswaar in beginsel goed geschreven, maar er zijn wat passages herschreven, er is bij geschreven en delen, met name de hoofdstukken waar je als mens gewezen wordt op je eigen verantwoordelijkheid eruit gehaald. Lees de Bijbel uit de Geest en je zult voelen en Weten hoe de vervalste stukken te lezen en de ontbrekende stukken kun je ook vanuit de Geest nalezen in onder andere de Nag Hammadi geschriften. Als mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven, hun Ziel en uiteindelijk weten dat ze niet in de hemel maar als Eén voor altijd in de Geest, bij de Ware God kunnen verblijven, dan kun je los komen van de aarde- en de zielewereld. Wanneer je dan ook weet dat dit alleen mogelijk is wanneer je als mens naar je geweten leeft en je Jezus Christus door je heen laat werken, dan kun je een ander geen pijn meer doen, in welke vorm dan ook. Dan zorg je ook voor een Zuivere Geest, Ziel en Lichaam en heb je alleen nog behoefte aan gezonde voeding voor lichaam, ziel en Geest. Zo voelt ieder mens op zijn eigen tijd en eigen wijze wanneer het tijd is om écht van gehechtheden, en/of (emotionele) verslavingen los te komen. Wanneer dan het besluit gevallen is, dan kun je 1 voor 1 van al je trauma's afscheid nemen en weet je steeds precies wanneer je welke stap kunt zetten.

Dan is het ook geen wilskracht waar je mee in gevecht gaat, maar Liefde voor jezelf en je medemens waarmee je de gewoontes waarvan je voelt dat deze niet meer bij je passen, liefdevol onder ogen kunt zien, in het Licht zetten en Transformeren.

Dan heb je je medemens net als Moeder Maria Onvoorwaardelijk Lief, Ben Je Genadig en Barmhartig voor alle mensen, dieren en planten en zie je door alles heen de Schoonheid van hun mooie Zuivere Geest die zich dan weerspiegelt in hun Ziel! Dan wil je zelf en voor iedereen Liefde en Vrede, een Volmaakte Wereld creëren en dat is dán mogelijk.

Tot we uit de creatie van zowel de stof, als de zielenwereld stappen en allen Eén in de Geest zijn. Dat is waar mijn grootste verlangen ligt en me ook de moed geeft om dit alles op te schrijven.

Nog klein voorbeeldje van, laat ik het de omgekeerde christelijke wereld noemen, is het feit dat de kerstman in het Engels Santa Claus is. Dit komt neer, wanneer je de letters husselt (anagram) op satan Lucas, dit staat respectievelijk voor duisternis en lucifer. Iets leuks wat daar tegenover staat is het volgende: bij ons zouden er eergisteren kaarsen aangestoken worden met een lucifer,

maar....lucifer deed het niet meer omdat hij met water doordrenkt was! Geen enkele lucifer kon nog branden, hoe passend weer. Dat is toch weer een bevestiging dat de Zielewereld echt schoon is.

De geest van Lucifer is opgenomen in de Geestes Wereld en nu gaat het erom om satan en volgers naar Huis te begeleiden. Wanneer dat gebeuren kan, zal er echt Vrede komen en kunnen we als mensen de aardse duisternis inwisselen voor Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde of De Zielenwereld of voor altijd verblijven in de Geest.

Evert Jan en Thea hebben hier in WitLichtstraaltje 16 heel mooi geschreven.  
<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!witlichtstraaltje-16/pasv8>

of ga naar de LichtOTheek om het Hele Boek Belevingen In De Oorspronkelijke Wereld

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7>

In dit verhaal wordt uitgelegd wat de werkelijke oorzaak is achter de situatie in de Levant.

In dit gebied speelt zich namelijk ook een vals bijbels tafereel af, maar door het Grote Goddelijke Licht hierop te laten schijnen kun je lezen hoe de brandhaarden in onder andere de Levant, New York en Londen gedooft zullen worden. Achteraf bleek dat we zonder het van elkaar te weten ons tegelijkertijd hebben afgestemd op de Levant.

Naar aanleiding van het beschreven Lichtconsult stuurde ik het volgende aan Thea en Evert Jan:

Terwijl jullie 18 december met de kaart en de Levant bezig waren liep ik in dezelfde tijd op blote voeten en zonder jas in de Zon op de heide, hier in Drenthe.

Ineens voelde ik dat de karrensporen die ik volgde de vuurlinies bij de Levant waren en ik ging helemaal rechtop lopen en er werd van alles op me afgevuurd, maar niets raakte me.

Mijn, ons gezamenlijk Licht deed de kogels oplossen en verdampen voordat ze het doel konden bereiken.

Het zal zo zijn dat de oorspronkelijke plannen die nu voor de Levant

klaarliggen opgelost worden en nooit uitgevoerd zullen worden, zoals jullie ook beschreven.

Als ik dit zo neerschrijf, dan denk ik: zou dat écht mogelijk zijn, dat nu de Wereld Vrede ingezet is?

Vanuit de stof en de ziel bekeken lijkt het onmogelijk haalbaar, maar...vanuit de Geest bekeken is dit uiteraard mogelijk.

Immers, als wij met een heleboel Lichten ons Licht laten schijnen vanuit de Geest, zijn wij allen in de Geest en zijn wij allen 1 en dus God en God kan...juist, God kan alles!

Vrede brengen op aard, ons weer terugbrengen in onze Oorspronkelijkheid, Thuis in de Eenheid.

Onze 4 Lichten stralen, de 144.000 getuigen wiens Lichten stralen en er zijn over de hele wereld onnoemelijk veel Lichten die stralen!

Straal je mee, dan gaan we allemaal op in het grote Licht en zal de duisternis verdwijnen en zullen we allen Een zijn....

## Eleleth

### LichtHuisVerhaal 6

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

### LichtHuisVerhaal 6: Het Licht Schijnt Over-AL. 03-01-2016

1

Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

2

De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.

3



Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten  
begroeten 't morgenrood.

4

De zonne, voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!

5

Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

[www.youtube.com/watch?v=4EsUtt1qIZI](http://www.youtube.com/watch?v=4EsUtt1qIZI)

Afgelopen kerstdagen geen kerstlied gehoord, hooguit een jinglebelletje in een winkelstraat.

Toch heb ik al weken, nadat het Nieuwe Jeruzalem in de ziele- en stoffelijke wereld gebouwd was (toen neuriede ik constant het lied met betrekking tot het Nieuwe Jeruzalem) bovenstaand lied in mijn hoofd.

In feite is dat een vertaling van alles wat Harmozel, Daveithe, vele anderen en ik de afgelopen maanden aan den lijve hebben ondervonden.

De zachtgele Maria Zon, die ter vooraankondiging sinds 17 juli 2015 zo mooi schijnt, op 13/14 september overgenomen door het Licht en Genade van Christus;

Begroeten 't morgenrood, de bijzondere rode gloed, verschillende malen waargenomen;

De gebondenen, gevangenen, de gesluierten, voor hen is het nacht'lijk duister (de strijd in de zielenwereld) gezwicht, door Het Licht wat overal schijnt;

Christus die de volkeren, de Mensen komt troosten.

Christus die eeuwig, voor altijd heersen zal!

Het is nog steeds stil, er is nog steeds niets, wat kan ik dan schrijven?

Waar gaat het nog om?

Om ons Mensen, wij krijgen nog de gelegenheid om Rechtvaardig, dan wel Heel te worden.

Dit gebeurt op bijzondere wijze en steeds meer mensen worden daar op wonderbaarlijke wijze bij betrokken.

Onder andere rond- en tijdens de kerstdagen, we waren met veel Familieleden bij elkaar.

Wanneer ik over de Familie schrijf, bedoel ik alle Mensen met wie ik een in de Stof een bloedband heb, maar ook alle Mensen die zich met elkaar en mij in de Ziel verbonden voelen. Met alle Mensen die het gevoel hebben elkaar al heel erg lang te kennen. We kennen elkaar uit goede tijden en uit slechte tijden, door heel, heel veel levens heen, niet alleen hier op aarde, maar ook daarbuiten, in de zonnen- en sterrenstelsels en zelfs andere dimensies van ruimte en tijd.

Het is ook daarom dat er zo af en toe nog uitwerkingen zijn, maar...die worden ALTIJD opgelost wanneer we Christus om hulp vragen en de Familieband wordt dan verdiept en versterkt! Wanneer iemand met wie we een uitwerking of een meningsverschil hebben het probleem wil oplossen vanuit de stof of vanuit de zielenwereld der schepping door er eindeloos over te willen praten, discussiëren, water bij de wijn doen en niet de Hulp van Christus en/of Maria vanuit de Geest wil inschakelen, dan zal het nooit tot een 100% oplossing van de oorzaak komen.

Dan is het niet dat je niet meer van deze mens houdt of nooit meer wil zien, maar dat er een verschil van standpunt is van waaruit je een probleem bekijkt en oplost kortom het verschil tussen stoffelijk-, ziele- en geestelijk bewust mensen is zeer groot op deze aarde en zal in Het Jaar van Het Licht nog vele malen toenemen. Mensen met een stoffelijk bewustzijn zullen zich verbinden met mensen met een stoffelijk bewustzijn, mensen met een ziele bewustzijn zullen zich verbinden met mensen met een ziele bewustzijn en mensen met Een Geestelijk Bewust-Zijn, welke niet van deze schepping van ruimte en tijd is, zullen zich verbinden met Mensen met een Geestelijk Bewust-Zijn. Mensen die vanuit De Geest werken op aarde lossen problemen oorzakelijk en niet symptomatisch op met de Hulp van Christus. Problemen vanuit de stof- en/of ziel symptomatisch oplossen voelt nooit bevredigend omdat het allemaal tijdelijke oplossingen zijn die later weer (traumatisch) vaak eindeloos terugkomen. Deze mensen kiezen er dan ook voor om in de stof- en of ziele werelden te blijven waardoor er een natuurlijke verwijdering ontstaat met hen die in De Geest Zijn. Natuurlijk totdat degene zich realiseert dat de stoffelijke- en ziele (pijnlijke en traumatische) ervaringen tijdelijk zijn en alleen oorzakelijk opgelost kunnen worden vanuit De Geest voor NU en ALTIJD.

Die Verbondenheid in de Geest geeft dan ook Het Ware Familiegevoel weer, het weten dat we Allen EEN en dezelfde Zijn, uit dezelfde bron voortkomen en het liefst allemaal samen naar Huis gaan!

*Adamas Christus zegt dat Het (valse) jaar van licht volgens de Joden in het jaar 5776 is begonnen ofwel op 13 september 2015 en zal lopen tot 2 oktober 2016.*

*Het (valse) jaar van licht is de vooraankondiging en begin van Het Gouden Tijdperk van 1000 jaar. Maar weet U mens al het verschil tussen het Ware Jaar van Licht en Gouden Tijdperk dat altijd NU IS en het valse jaar van licht en het valse gouden tijdperk van duisternis. Dan bent u gered in de dagen die komen gaan!*

*Er zullen in 2016 vele ware en valse tekenen op de aarde en in de hemel zijn!*

*Kent U het verschil en kunt u deze al onderscheiden?*

Dus, zoals ik al schreef, tijdens de laatste dagen van het jaar 2015 waren we met veel mensen bij elkaar en het blijkt hoe langer hoe meer, hoeveel we gemeenschappelijk hebben.

Een gemeenschappelijke geschiedenis, letterlijk en figuurlijk, ook al ken je elkaar in dit leven al heel lang of nog maar kort.

Het Romeinse Rijk werd geheel en al uitgewerkt, hier (geestelijk) aan tafel. Augustus, Herodus, Scribiona, Marcellus, Octavia, de burgemeester van Rome, allemaal taferelen van rond het jaar 0.

De Julio en Claudian families die elkaar naar het leven staan, jaloezie, haat, nijd, moord, doodslag, vergiftigingen. Van alles heb ik gezien en mee te maken gehad, het fijne weet ik er niet van (gelukkig), maar ik heb weer wel 3 dagen nodig gehad om deze verhalen energetisch uit te werken. Niet alleen ik, we hadden er allemaal last van. Het fijne is, wanneer je een vriendschappelijke, vertrouwde Familieband hebt, dit allemaal bespreekbaar is. We steunen elkaar en het voelt vertrouwd, omdat we met elkaar al zo vele levens hebben geleefd, fijne levens en minder fijne levens die uitgewerkt dienen te worden voordat je weer helemaal zuiver naar huis kan.

Toch zal niet iedereen die lid is van de Familie de diepere betekenis van deze uitwerkingen begrijpen, voelen of geloven. Dat is ook niet perse noodzakelijk, wel prettig, want het voelt enorm fijn, je opgenomen te weten en bij een Ziele Familie te horen die vanuit Eenheidsbewustzijn ofwel De Geest weer samen op aarde is om de Familiebanden weer te herstellen en te herenigen.

Nu zijn de "makers" van deze bijzondere (illusie en fantasie) wereld weer bij elkaar en hebben de mogelijkheid alles 180 graden te doen keren. We kunnen in dit leven zoals hierboven beschreven de rollen uitspelen en hoeven dan geen last meer te hebben van de blokkades en trauma's die deze energieën vanuit deze ervaringen met zich meebrengen. De blokkades en alle daarmee

samenhangende trauma's, ziekten en ongeluk zijn dan opgelost voor onszelf en alle mensen die bij deze scheppings piramide betrokken waren. De piramide stort immers letterlijk in elkaar wanneer de Topsteen "Capstone" van De Familie verwijderd wordt c.q. weer besluit om weer naar huis te gaan. Dat zijn dus ook de mensen die we in dit leven niet kennen, ook de mensen die overgegaan zijn, ook onze voorouders, tot aan het begin van (onze) schepping buiten De Geest ofwel Bron toe en dus ook al onze nakomelingen in de vorm van kinderen en kleinkinderen etc.

Oftewel, iedereen, want we zijn immers Eén, maar het voelt afgescheiden, wanneer je vanuit de stof en/of ziel voelt en denkt. Dan kom je later naar Huis, maar laten we er met zijn allen van uitgaan dat de bijbelse, dus duivelse voorspellingen uit het boek openbaringen geen doorgang zullen vinden, maar laten we rekenen op de Grote Genade en Liefde van God. Steeds meer Lichten Ontwaken en gaan samen Stralen, uiteindelijk zijn we het Ene Grote Licht, wat alle duisternis doet oplossen.

Zo dragen we steeds Mensen, (oorlog- en nood) situaties over aan Christus, werkt erg goed!

Met elkaar zien we hiervan de mooie resultaten zowel voor onszelf als voor de anderen om ons heen die ook (in)direct onderdeel zijn van onze Familie Piramide der tijdelijke scheppings illusie en fantasie van ruimte en tijd.

Op een nacht lag ik een beetje wakker, een beetje te piekerpeinzen, iets wat van mezelf natuurlijk niet mag, maar...zo menselijk is.

Ineens realiseerde ik me: ik draag altijd Mensen en situaties over aan Christus, maar...hoe zou het zijn wanneer ik mezelf Overdraag aan Christus en Hem vraag om altijd helemaal door me heen te willen werken?

Zo een simpele gedachte, waarom heb ik dat niet gewoon eerder gedaan?

Steeds voor iedere (nieuwe) situatie, iedere ochtend en iedere avond afstemmen, ik kan gewoon altijd afgestemd zijn!

Dus, 's nachts vroeg ik aan mezelf om volledige overgave aan Christus en het was nog niet eens makkelijk. Dat betekent echt álle controle loslaten en me laten leiden door De Geest, met alles wat er op mijn pad komt. Want ik weet dat ik niet alles kan overzien, waarom en dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, maar wil dat als stoffelijk zieltje toch soms nog graag weten. Echter, het is onmogelijk en vaak zit ik ernaast, wanneer ik dingen wil verklaren en snappen. Helemaal is het vervelend wanneer ik ga invullen, dat leidt vaak tot oordelen en daar wil ik zo graag vanaf.

Mijn willen snappen, begrijpen en invullen gebeurt allemaal vanuit de beste bedoelingen voor mezelf en mijn medemens, maar het zal toch heerlijk zijn als dat niet meer hoeft!

Gewoon nooit meer nadenken en wanneer ik dat toch doe, gelijk de gedachten laten gaan, dan blijf ik in de stroom om me te laten leiden door de Bron, in plaats van wat ikzelf denk dat goed is.

Dan ontstaan er bijzondere en onverklaarbare situaties, zoals alles op deze site beschreven, de visioenen, verhalen, gebeurtenissen en openbaringen, hebben allen hun oorsprong in de Geest.

We worden geleid, ieder moment van de dag en wanneer we ons buiten de tijd en ruimte voelen, ja, dan weten we het zeker en kun je de constante stroom van de Christusenergie voelen en ervaren en daarnaar handelen.

Weer een stap Voorwaarts!

Volledige Overgave aan Christus en ook onvoorwaardelijke Liefdevolle acceptatie!

Dit besprak ik met enkele Familieleden en ja, wat een goed idee, onszelf overdragen aan Christus!

Oh, oh, wat is een mens toch geleerd moeilijk te doen, terwijl Leven zo eenvoudig kan zijn!

Heel apart, ik wilde een stukje tekst van de site kopiëren en dat lukte maar niet, wel steeds opnieuw, dik gedrukt en met de letterstijl van de site de volgende zin:

*Toch om dit volledig te beseffen en door te laten dringen en er dag en nacht naar te Leven, is niet altijd eenvoudig.*

En deze zin laat ik dus zo maar staan en zal ik beginnen aan Lichthuisverhaal 7, omdat...

**Eleleth**

### **LichtHuisVerhaal 7**

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

**LichtHuisVerhaal 6: Tot Het Eind Der Tijden. 06-01-2016**

...omdat een computer gewoon doet wat hij zelf wil en totaal niet naar mij luistert!

Op deze manier kwam er een eind aan Lichthuisverhaal 6, ook omdat het lettertype niet terug te draaien was door mij en zodoende voelde ik me genoodzaakt door te gaan met Lichthuisverhaal 7.

Kijk, het ware verhaal achter de laptop, die doet wat hij wil, is dat de laptop precies doet wat ik wil en wat voor mij nodig is, alleen, ik wil het soms nog niet als zodanig erkennen met mijn brein.

En daarom gebeurde er het volgende aan het eind van hoofdstuk 6: het geeft weer dat ik wel van alles wil, een tekst kopiëren van de site en plakken, maar dat kon even niet, wel steeds weer de zin die daar zo prominent wilde staan!

Wie doet dat?

De energie van de Zoon van God, want dat is de zin die ik wilde kopiëren. De Zoon van God is al wedergekomen op Aarde in de vorm van Adamas. Adamas, die al in vele (gevallen) mensen, engelen, goden en halfgoden weer groeit en bloeit ofwel weder opgestaan is in het Licht!

Het is belangrijk voor mij te geloven en te ervaren dat Adamas ook in mij, als (gevallen, maar NU weder opgestane) Mens leeft en door mij heen werkt.

Alleen dan kan het oefenen van mijn levenskwaliteiten tot volle bloei komen en ik werkelijk iets betekenen voor Iedereen.

Daarom mocht ik die zin zo vaak lezen om hem over te schrijven en hem door te laten dringen, want het is belangrijk om Een-voudig de Adamas Christus door me heen het Werk te laten doen.

Een aantal weken geleden kreeg ik te horen dat ik/we informatie zouden krijgen hoe we met een aantal Rechtvaardigen en Helen energetisch het magnetisch veld van de aarde kunnen ondersteunen tijdens de vele (technologische) manipulaties die er op dit moment gaande zijn middels Stargates ofwel Torens van Babel, Jacobs Ladders en Cubes ofwel interdimensionale Poorten tussen de stoffelijke- en ziele werelden. Deze informatie zou ons in de nacht bereiken. Veel weet ik er bewust niet van, maar ik weet wel dat we met de verstrekkende en verstikkende invloeden van het internet, de moe-bieltjes – ook een leuke verschrijving die ik laat staan-, TV, alle social multimedia en straks holografische projecties op aarde en in de lucht ontzettend gevangen blijven zitten in de stof en alle gevolgen van dien. In een ander leven was ik mede schepper hiervan, maar nu krijg ik de kans het weer recht te zetten. Hoe en wat weet ik nog niet, maar....apparatuur slaat vaak op hol als ik in de buurt ben en tijdens een autorit deed ik de tomtom aan en wachtte op GPS signaal, wat maar niet kwam. Totdat ik me realiseerde: wat als ik de tomtom uit mijn handen haal en hem dus loslaat, het GPS signaal pakte meteen, tot 3 maal toe. Ja, eerst dacht ik: dit is vast toeval, dus even lekker met

de tomtom en de energie spelen, maar nee, geen toeval dus.

Ook herinner ik me, dat ik wachtte op het station en ik keek naar de stationsklok.

Tot mijn grote verbazing bleef de seconde wijzer ofwel TIJD ineens steken, de wijzers van de klok gingen wel verder, de secondewijzer stopte.

“Toevallig” lees ik net een citaat met betrekking tot De Wederkomst van de 144.000 op de de site [www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com](http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com) onder Home, wat zij ook op aarde komen doen: dat is het stilzetten van de Tijd ofwel Klok. De Tijd (ziel) die de schepping van Tijd en Ruimte (stof) in stand houdt waardoor de illusie/fantasie wereld van deze schepping maar blijft doorgaan:

### ***Tot het Eind der Tijden***

Zo gebeuren er allemaal voor de stoffelijke mens onverklaarbare zaken, maar ze hebben allemaal hun reden, al zien wij deze niet direct, ze hebben wel degelijk hun effect op het Grotere Geheel.

Bovenstaande gebeurtenissen zijn dus ook niet vreemd. Onze 4 Lichten zijn sterker dan welk technisch apparaat dan ook en dat wordt heel mooi zichtbaar gemaakt doordat er zinnen vanzelf verschijnen, bankoverschrijvingen op het moment dat ik het wil niet lukken, klokken stil gaan staan, mijn laptop staakt, wanneer ik tegen beter weten in door wil gaan...

Kort samengevat, ik doe op de juiste momenten de juiste ervaringen op, met als boodschap: Vertrouw nu maar op de veranderingen die gaande zijn in de Oorspronkelijke wereld, de oude wereld is niet meer.

Wat kan ik anders dan me hier totaal aan Overgeven?

Wat kan ik anders dan me totaal Overgeven aan Christus?

Wat kan ik anders doen dan NU al vanuit Het Adamas Christus bewustzijn op aarde handelen alsof we AL in De Oorspronkelijke Wereld ZIJN!

Weer is er vandaag een nieuwe fase in onze ontwikkelingsweg aangekondigd: we zullen Christus en Moeder Maria niet alleen door ons heen voelen werken, we gaan met hen samen werken.

Je begrijpt, dit is voor mij nog niet helemaal te vatten, maar ik voel wel dat dit gebeuren gaat.

Het Licht in de zielewereld schijnt al, nu nog op aarde, zodat we allemaal naar Huis kunnen!

**Eleleth**

## LichtHuisVerhaal 8

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk  
bewust Mens ofwel Adamas.*

### LichtHuisVerhaal 8: Vrijblijvendheid of Vastberadenheid 18-01-2016.

Ja, het is alweer een poosje geleden dat er sneeuw lag en ik in het winterse zonnetje zat te kijken hoe wit de wereld is.

In die periode vroeg ik me af: is mijn Ziel ook al zo wit, of zijn er nog of weer twijfels?

Helaas mocht ik constateren dat er weer twijfels zijn en eigenlijk kan dat niet meer, de tijd is te kort..

Er is nog zoveel te doen en zoveel gaande in de wereld, de vluchtelingen, oorlogen, hongersnood, natuurrampen, ziektes en innerlijke nood.

Buiten dat, wanneer ik twijfel, kunnen entiteiten vanuit de duistere wereld weer grip op me krijgen, zodat ik kan wankelen en vallen. Dan is het geen kwestie van eventueel gips wanneer er iets gebroken is, nee, dan kan ik weer opnieuw allerlei levens leven, met alle karmische ellende van dien.

Niet alleen voor mij, ook voor mijn kinderen, familie, vrienden en eigenlijk voor alle mensen op aarde, het zal zo prachtig zijn wanneer we allemaal door De Grote Genade van De Vader weer in de Geest op zullen gaan.

Ik ben hier op aarde gekomen met een taak, de taak om als Licht, vanuit de Geest, middels De Eleleth energie, de stoffelijke wereld met de zielenwereld te verbinden. Dat betekent ook dat ik als belangrijke taak de wederkomst van Christus op deze aarde mag vooraankondigen en voorbereiden en niet meer kan twijfelen aan deze wederopstanding In De Mens en als Teken buiten De Mens.

Het is momenteel heel modern om niets te moeten, maar te mogen, echter, sommige zaken zijn zo belangrijk dat het écht noodzakelijk is, dat het echt van jezelf **moet!** Kortom dat je er echt zelf mee aan de slag gaat in de praktijk van alledag. Soms met grote dingen en daar weer met hele kleine dingen. Juist dat alles mag en niets moet geeft de vrijblijvendheid in jezelf weer en het feit dat het allemaal niet zoveel uitmaakt hoe een mens leeft en welke keuzes hij/zij



maakt in deze eindtijd.

Juist deze vrijblijvendheid maakt dat we als mens nog alle kanten op kunnen wanneer we voor de keuze staan: kiezen we voor Christus of laten we ons verleiden door de aantrekkingskracht van de stof en/of ziel en de daarmee samenhangende duisternis en schaduw. De aantrekkingskracht van de stof (ruimte) is de materie, geld, status, titels, huizen, auto's, verslavingen, vluchten etc. De aantrekkingskracht van de ziel (tijd) is (occulte) tovenarij, magie, rituelen, symbolen en andere tijdelijke illusies die aan de buitenkant heel wat lijken maar van binnen krachteloos zijn.

De stof van de duisternis is vaak geniepig en redelijk onzichtbaar als je niet verbonden bent In en Met De Geest In Jezelf. De duistere krachten zetten zich vooral mondiaal in om angst in allerlei vormen te creëren en in stand te houden middels verdeel en heers en problemen creatie waar ze zelf al vooraf een oplossingen voor gevonden hebben zoals bij vele Virussen en Vaccins vandaag het geval is. Je hoeft maar even de TV aan te zetten om te zien hoe er de nadruk op wordt gelegd om vooral bang te worden voor dreigend geweld en ellende. En al deze angsten zorgen ervoor dat je immuunsysteem op hol slaat waardoor je vatbaarder bent vooral allerlei ziekten zoals de Zika Genetische Modificatie Griep waar allang een vaccin voor bestaat waar nog meer Genetische Modificatie Genen inzitten waardoor de mens van twee kanten stap voor stap blinder en blinder wordt gemaakt.

Heel simpel gezegd komt het erop neer dat er een kleine groep mensen is, een (Levieten) elite macht die een gemeenschappelijke vijand creëert, waarna hij kan zeggen: kom, ik weet de oplossing, wij verlossen jullie van de (door hen gecreëerde) vijand! Ga je hierin mee, dan weet je zeker dat je kiest voor een wereld waarin de mind-control de macht overneemt van de mens en de vrije wil totaal wordt uitgeschakeld. Deze angstige zaken zijn allemaal te lezen op velerlei internet sites, blogs en A social media die de angst en daaruit voortkomende ziektes alleen nog maar meer versterken.

Het is dus de kunst om hier helemaal niets mee te doen, er helemaal geen tijd en ruimte ofwel aandacht aan te geven. Op deze manier gaan dan alle angsten en daaruit voortkomende ziekte, ongeluk en ellende aan je voorbij. Het zijn immers De Rechtvaardigen die weer Heel ofwel Heilig worden, door hun geweten te volgen in woorden en daden, waaraan de verzoeken voorbij gaan! Het zijn dan ook deze Rechtvaardigen die weer Heel willen worden die de erfgenamen zullen zijn van Het Nieuwe Jeruzalem. Erfgenamen die voor hen die nog in de stof zijn onzichtbaar blijken te zijn in de eindtijd en de grote

exodus naar Het Nieuwe Jeruzalem. Als aankomende Helen weten zij ook dat wanneer zij NU of in Het Nieuwe Jeruzalem door De Innerlijke Poort van de schepping van ruimte (stoffelijke werelden) en tijd (ziele werelden) naar Huis zullen gaan niets te verliezen hebben op deze aarde omdat zij de stof- en ziele werelden al in bewustzijn overstegen zijn en alleen nog maar vanuit De Geest zeggen en doen wat nodig is op deze aarde om hen die dit willen De Weg te wijzen.

Ja en dit schrijf ik allemaal zomaar op, wie ben ik! Dat is mijn twijfel, zo zeker zijn en schrijven over Christus en de duivel (stof/ziel)? We hebben de goede gewoonte om wanneer iemand van onze Familie daar behoefte aan heeft, een willekeurig boek open te slaan en deze tekst voor te lezen. Dit kan de Bijbel zijn, de Nag Hammadigeschriften of zomaar een boek. Zo werd er tot 2 maal toe uit de Bijbel een tekst voorgelezen die me raakte en me liet inzien hoe serieus we in deze eindtijd onze keuzes moeten nemen. Het ging over: Openbaringen 2 de 6<sup>e</sup> brief van Johannes aan de gemeente in Philadelphia vers 10: Omdat u mijn woord om te volharden bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.

Een verzoeking is volgens het woordenboek: beproeving; ramp, ongeluk, verleiding, verlokking etc.

Christus werd ook verzocht door de duivel (stof/ziel), wij mensen ook. Blijven wij onwankelbaar, of gaan we net als de discipelen van Christus hem verraden, verloochenen, ontkennen dat we hem ooit gekend hebben? We staan voor de Poort van het Nieuwe Jeruzalem!

Het is dus belangrijk standvastig te zijn, onwankelbaar en betrouwbaar voor Christus. De verzoeking komt, de eindtijd is ingezet en de duistere machten zetten alles op alles (oorlog op micro – en macro niveau) om te winnen. Dit zal vervolgens niet lukken, want iedereen gaat naar Huis. Het is alleen, wordt je wakker vóór of ná de verzoeken?

Er is nu een enorme kromme verzoeking gaande. Onlangs werd me door een lieve vriendin gevraagd of ik wel eens had nagedacht of de Christus, waar zoveel mensen in geloven wel de Ware Christus is. Misschien is Christus wel de anti-christ en Lucifer de ware Christus, omdat in de naam van Christus er zoveel oorlog wordt gevoerd en tweedracht gezaaid. Zo was de redenatie. Juist omdat wij al tientallen jaren bevriend zijn en we vaak over deze onderwerpen praten, nam ik de vraag serieus. Echter, niet lang, als ik me instel

op de Geestelijke Christus energie, welke dus niet van de schepping is, word ik rustig en blij vanbinnen. Als ik Christus een vraag stel, krijg ik een zuiver, eenduidig antwoord. Lucifer zaait altijd twijfel en dualiteit. En zoals al eerder is beschreven, de hoogmoedige, jaloerse, straffende god van de bijbel is een valse gevallen god. De god van de eerste val genaamd Lucifer, welke voor de ziele werelden en daarbij behorende verleidingen en misleidingen staat, en de god van de tweede val genaamd Satan, welke voor de stoffelijke werelden en daarbij behorende verleidingen en misleidingen staat, en als er straks nog een derde val komt in het Holografische Digitale Universum van nano satellieten, internet en mobiele netwerken waarmee iedereen mee verbonden moet worden "Get Connected campagne 2020" ook nog een derde god genaamd Het Beest welke natuurlijk helemaal krachteloos is behalve wat hightech en chemicaliën waar zo de stekker uit getrokken kan worden zoals we ook in De Orion Kronieken gelezen hebben.

Voor mij is de combinatie van de Bijbel met de Nag Hammadigeschriften een complete handwijzer. Dus wel de stukken in de bijbel waarvan ik vanuit De Geest IN Mij Weet dat ze zuiver zijn lezen en bestuderen en de stukken van de bijbelvervalsers die angst, oorlog, wraak, haat, tweedracht en verwarring zaaien links laten liggen.

In de Nag Hammadigeschriften staan ook de 4 Lichten en 12 eonen beschreven en hun rol die ze op aarde zullen vervullen. De 4 lichten en 12 eonen die dus in ieder mens als potentie aanwezig zijn.

Vandaar dat ik de taken van de 4 Lichten en de 12 eonen uit Home gekopieerd heb en me focus op de 3 kwaliteiten die ik vooral beoefen. Ook de andere kwaliteiten spelen een rol, immers, als ik alle eonen doorvoel en ernaar leef, ben ik immers Een met het Grote Licht, net als iedereen die dit doet.

*De Eerste 4 lichten verwekken c.q. manifesteren de  $4 \times 3 = 12$  eonen  
De Eerste 4 lichten die aan de zijde van de Zelfverwekte Eerstgeborene zullen  
staan en hem zullen ondersteunen in zijn Oorspronkelijke Schepping van Het  
Ware Al.*

*De Eerste 4 lichten welke de Zelfverwekte Eerstgeborene zullen voorgaan voor  
zijn innerlijke wederkomst op aarde in de eindtijd van deze cyclus.*

*De eerste 4 Lichten welke de Zelfverwekte Eerstgeborene zullen  
vooraankondigen en beschermen in deze en gene zijde*

De 12 eonen ofwel Levenskwaliteiten zijn: Genade, Waarheid, Intelligentie, Waarneming, Herinnering, Schoonheid, Idee, Liefde, Begrip, Vrede, Volmaaktheid en Wijsheid.

De laatste 3 Levenskwaliteiten; Volmaaktheid, Vrede en Wijsheid vertegenwoordigen het Eleleth bewustzijn.

Om met Volmaaktheid te beginnen: in de Geest is alles Volmaakt, op aarde en in de Ziel oefenen we het om Volmaaktheid ons te herinneren. We zijn immers van Nature, altijd Volmaakt geweest, echter, door de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> val zijn we vergeten hoe volmaakt we ZIJN!

Niet eerder had ik dit woord opgezocht, maar volgens het woordenboek staat volmaaktheid voor:

- 1) *Compleetheid*
  - 2) *Gaafheid*
  - 3) *Perfectie*
  - 4) *Rechtheid*
  - 5) *Voleinding*
  - 6) *Volkomenheid*
  - 7) *Volmaking*
  - 8) *Voltooing.*
- Zijn we Volmaakt?*

Poeh, poeh, ben ik Volmaakt? Ik ben wel volmaakt in mijn onvolmaaktheden. Immers ik ben onderweg om mijn eigen Volmaaktheid en Schoonheid me weer te Her-Inneren, niets meer tegen mijn geweten in te doen en daardoor kijk ik al mijn onvolmaaktheden recht in de ogen.

Ik draag mijn onvolmaaktheden over aan Jezus Christus en zo worden ze opgelost in Genade.

Zo wordt ook mijn Schoonheid meer en meer zichtbaar!

Vanuit Volmaaktheid volgt wat mij betreft ook Vrede.

Immers, als ik zie dat een andere betekenis van Volmaaktheid, Voltooing is, dan is het dat er een einde aan een situatie/periode komt. We willen graag dat er een einde komt aan alle dualiteit en verscheurdheid op deze wereld. We willen Vrede, Vrede voor de wereld, Vrede in- en voor onszelf, we willen in Vrede naar Huis, Thuiskomen! Daar moeten we eerst zelf De Innerlijke Vrede

voor worden. Kortom De Vrede in onze woorden en daden voordoen aan de **anderen** om ons heen!

Wellicht kan hier het derde eon ofwel Levenskwaliteit van Eleleth behulpzaam zijn.

Wijsheid is vertaald als:

het wijs-zijn;

inzicht en verstand

Tja, geen gedachten, maar wel ons verstand gebruiken? Liever kies ik voor de vertaling van in-zicht.

Dit geeft aan dat je zicht hebt in een bepaalde situatie. Dat kan op zich handig zijn, inzicht gebruiken om keuzes te maken, let wel de keuze naar je Geweten.

Hier kan inzicht bij helpen, je ziet in, voelt, dat je iets wel of niet kunt doen.

Dien je Christus of de duisternis? Hé, als ik het zo stel, is het bijna makkelijk om in Volmaaktheid en Vrede te Leven!

Maar dan komt het volgende punt.... hoe gaat de Wereldvrede komen?

Wat mij betreft, begin ik in het klein, maar de gevolgen zijn enorm!

Hier zal ik in Lichthuisverhaal 9 over gaan schrijven, voor nu schijnt de zon, is de sneeuw gesmolten en mijn twijfels zijn weg, het is Stil!

**Eleleth**

### **LichtHuisVerhaal 9**

*De Eleleth realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest*

*De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk bewust Mens ofwel Adamas.*

**LichtHuisVerhaal 9: Volmaaktheid en Vrede 01-02-2016.**

Volmaaktheid en Vrede in mezelf, ok, redelijk te doen met voldoende eten en drinken en een dak boven mijn hoofd. Maar nu de wereldvrede, vrede voor ieder-een, zodat we allemaal naar Huis kunnen gaan, hoe zal dat in zijn werk gaan?

30-01 waren we weer met een aantal (ziele) Familieleden bij elkaar, het was weer gezellig en zinvol.

Vaak bespreken we ook de wat serieuze kanten van het illusie leven en wat ons zoal bezig houdt.

Zo bespreken we regelmatig welke uitwerkingen we de afgelopen tijd hebben gehad en hoe die zich dan hebben geuit. Ook onze Transformatieprocessen delen we, we kunnen zoveel van elkaar leren en er is zoveel herkenning in elkaars verhalen. Het gaat dan over vorige levens, bijzondere gebeurtenissen die eigenlijk niet kunnen of lastige karaktertrekken die losgelaten zijn.

Ook loopt, als rode draad door de gesprekken heen dat mensen milder c.q. barmhartiger worden, zaken die bijvoorbeeld eerder onbespreekbaar waren, bespreekbaar worden. Familiebanden herstellen zich op wonderbaarlijke wijze, onverklaarbare genezingen en ga zo maar door. Door al deze invloeden, ervaringen, wonderen en energetische schoonmaakacties, zoals hieronder beschreven, maar ook in eerdere verhalen hier op de site weet ik dat de (Innerlijke) Vrede nabij is.

Het Licht breekt door en is mondiaal al zo Groot geworden dat alle duisternis hierin zal oplossen.

Doe je mee, de grootste kracht zit hem in het feit om je bewustzijnsontwikkeling over te dragen aan Christus, welke ook wel voor De Innerlijke Stilte staat, om onwankelbaar in je Licht te komen staan en de Onvoorwaardelijke Liefde van Moeder Maria door je heen te laten stromen!

Uitwerkingen gaan vaak gepaard met fysieke ongemakken, misschien herken je het: schokken, trillen, beven, kou, nare kippenvlirringen en nauwelijks controle over het lichaam. Het zijn allemaal uitwerkingen van de bevlekkingen ofwel gewetenloze woorden en daden in heden en verleden die steeds meer los komen van je ziel c.q. energielichaam en letterlijk afgeschud en losgelaten worden.

Ook kun je misselijk worden, in feite kots je dan energetisch je oude onevenwichtige energieën uit om daarna energetisch, verschoond van dat ongemak Lichter verder te gaan. In feite een vlekje minder op je ziel, zodat je uiteindelijk helemaal zuiver met 2 benen in de Geest kunt staan en blijven.

De energetische schoonmaakactie: Deze avond spraken we over en stemden ons af op 1 van de vele strong cities, Rotterdam. Een strong city is een stad die door verregaande veiligheidsmaatregelen de vrijheid van haar burger steeds meer inperkt dus verduisterd en daarmee probeert niet alleen hun Mind ofwel

Gedachten maar ook hun Ziel ofwel gevoelens en emoties in de stad over te nemen.

In deze steden worden onderlinge verbindingen gelegd via een holografisch internetsysteem, dat in staat moet zijn alle burgers via mind-control en genetische manipulatie te controleren en aan te sturen. Iets wat in het Orion Tijdperk, lees "De Orion Kronieken" in de originele versie al eens geprobeerd is en totaal mislukte omdat iemand de stekker uit dit Holografische Universum trok. Om de burger van hun vrijheden te beroven is natuurlijk een excuus nodig. Een excuus zoals net als bij 911 de occulte (ziele) overheid achter de stoffelijke overheid de mogelijkheid geeft om hun snode plannetjes met instemming van de onwetende burger door te voeren. Snode plannetjes die ook te maken hebben met het vervuilen c.q. overnemen van de levensenergielijnen ofwel leylijnen op en in onze aarde. In Keulen hebben ze bijvoorbeeld naast het aanranden van vrouwen tegelijkertijd de leylijnen onder De Dom van Keulen energetisch proberen te verduisteren waardoor het netwerk van leylijnen en daarmee verbonden plekken ook verduisterd zouden worden. Deze poging werd op 31 januari 2016 keurig verijdeld met de hulp van De Geestelijke Christus, Moeder Maria en Hildegard von Bingen. En NU staat er een prachtige Lichtpilaar als voorbeeld van wat er gebeurt met snode (occulte) plannetjes die het daglicht niet kunnen verdragen. Ze worden gewoon in Het Licht gezet!

Leylijnen zijn verbindingslijnen die over de gehele aarde lopen en van oudsher krachtplaatsen zijn. Op de knooppunten van 2 of meer leylijnen zijn alle tempels, kerken, basilieken, kathedralen, piramides, hunebedden etc. gebouwd om het volk weg te houden van deze krachtplekken. In de 2<sup>e</sup> wereldoorlog zijn vele krachtplaatsen enorm vervuild door occult ingrijpen van Adolf Hitler en zijn occulte raadgevers. Ook de geallieerde tegenpartij werkte met occultisme.

*De tweede wereldoorlog en trouwens alle (wereld) oorlogen die de aarde ooit gekend heeft worden immers altijd eerst gepland, voorbereid en uitgevochten in de (occulte) ziele werelden voordat de resultaten zoals veldslagen zich manifesteren c.q. materialiseren op de aarde ofwel in de stof. Oorlogen win en verlies je dus altijd in de ziele werelden. Het mag daarom duidelijk zijn dat alle keizers, pausen, hogepriesters, dictators en hun occulte genootschappen zoals de Leviëten, Jezuiëten en Kore de controle en beheersing wilde en willen hebben over De Ark Des Verbonds ook wel Toren van Babel, Jacobs Ladder, Stargate, Tesseract en The Cube genoemd. Voor meer gedetailleerde informatie leest u de Visioenen 1 t/m 9*

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!visioen-1-en-2/git0x>

Alle leylijnen staan wereldwijd met elkaar in verbinding en de lichte of duistere beïnvloeding stroomt dus door heel de aarde heen. En aangezien alle mensen de hele dag door de energievelden die deze leylijnen uitzenden heenlopen en er op of naast wonen mag duidelijk zijn hoe belangrijk het licht, schoon en zuiver houden van deze leylijnen op aarde is. Kortom een licht, schoon en zuiver leylijn netwerk zorgt mede voor lichte-, schone- en zuivere mensen, dieren, planten en bomen op aarde.

Lichte-, schone en zuivere mensen die altijd gezond en gelukkig zijn op deze prachtige aarde. Tenminste zolang men ze niet angstig, ziek, ongelukkig met zwak maakt door Elektromagnetische Mind Control Straling, Genetische Modificatie van voedsel, water en virussen etc. Allemaal totaal onbelangrijke zaken wanneer u al een Rechtvaardig, Heel of Oorspronkelijk Adamas mens bent want dan hebben al deze stoffelijke- en ziele zaken geen enkele invloed meer op U! Het Innerlijke Licht is dus een Heelmiddel voor alle stoffelijke- en ziele kwalen in de tijdelijke schepping van ruimte en tijd.

Terwijl we over Rotterdam spraken merkten we dat er ineens uit het niets allerlei entiteiten kwamen, die heel boos werden omdat we hun snode plannetjes door hadden en bezit probeerden te nemen van de ruimte en/of ons.

Velen voelden opeens ook energetisch de kou, gingen rillen, trillen en zo meer. Gelukkig hadden we dit door en door ons op ons innerlijk Licht van De Geest af te stemmen en deze situatie over te dragen aan de Geestelijke Christus en Geestelijke Maria werd het snel rustig in de kamer. Iedere entiteit of wat dan voor duistere macht dan ook is als de dood voor Het Grote Licht!

We wisten dat tegelijkertijd ook andere mensen fysiek in Rotterdam aanwezig zouden zijn om daar de energie- en leylijnen energetisch te schonen. Onze gebundelde krachten zuiverde de energie in Rotterdam zowel in als op de aarde en in de lucht. Achteraf bleek dat wij op afstand ons hadden afgestemd op Rotterdam en de anderen fysiek verder doorgereisd waren via Maastricht naar Keulen, omdat daar aan het einde van vorig jaar de energie ook heftig verstoord was mede door de aanrandiden en gebeurtenissen op het Domplein tijdens de jaarwisseling. Maar ook deze duistere zaken zijn zoals u hierboven gelezen heeft weer volledig in Het Grote Licht gezet!



Toen we onze ervaringen naderhand met elkaar bespraken kwamen we na afstemming op de verschillende plaatsen waar we energetisch gewerkt hadden tot de volgende conclusie: de leylijnen waren weer toegankelijk voor Licht en doorstroming. De verbindingen tussen de grote steden, maar ook de leylijnen in Drenthe waren weer hersteld. Er werden zelfs wereldwijd 7-sterren en 5-sterren geboren die iedere dag nog in Licht en Kracht toenemen en alle duisternis teniet doen. Een fenomeen dat nog niet eerder gemeten was door een aantal leylijn deskundigen in Nederland. Christus (7sterren) en Moeder Maria (5 sterren) zorgen nu samen met de helen van de stam der 144.000 dat dit leylijnen Lichtnetwerk nu verder uitgebouwd zal worden over de hele aarde.

Nu zijn dus niet alleen meer de Zielenwerelden, die tussen 1-5 december 2015 gezuiverd werden, geschoond maar werden ook de Tussenwerelden tussen 1-5 februari 2016 van onrechtmatigheden geschoond. Tussenwerelden ofwel de werelden tussen de stoffelijke- en ziele werelden waar nog vele overgegangene mensen met schuldgevoelens, haat en wraak gevoelens en oorlogs, natuurrampen, epidemieën etc. trauma's rondliepen. Ook deze verdwaalde entiteiten zijn naar Het Nieuwe Jeruzalem begeleid of hebben de keuze gemaakt om nogmaals op aarde te incarneren.

Het enige waar we in de Eindtijd dus nog mee te maken hebben zijn de invloeden van de stoffelijke wereld en haar stoffelijke machthebbers. Stoffelijke machthebbers die hun aanvoeders uit de Zielenwerelden en Tussenwerelden kwijt zijn en als blinden hun laatste strijd zullen aangaan.

Een strijd die uiteindelijk alleen maar de strijd tegen zichzelf blijkt te zijn. Een strijd die ze nooit en te nimmer kunnen winnen. Ze hebben nog maar korte tijd voor de grote schoonmaak op aarde begint!

Nog een stoffelijk staartje nadat we die dag het leylijnen netwerk hadden schoongemaakt: 's Avonds toen iedereen weg was ging ik nog een beetje opruimen en onze zoon naar bed. Verbaasd was ik toen hij een half uurtje later kwam melden: "Mam, de entiteiten zijn wel weg uit de huiskamer en mijn hoofd (ze dachten zich daar te kunnen gaan settelen), maar ze zitten nu in mijn slaapkamer."

Wij samen naar boven en het was inderdaad een drukte van jewelste. Hij vertelde dat toen hij op bed lag er allerlei zwarte rode gezichtjes op hem af flitsten met stemmetjes als uit Nickelodeon, heel snel vlogen ze in en uit zijn

gezichtsveld. Ja, het enige wat je dan kunt doen is: gaan zitten en Licht stralen en erop vertrouwen dat de Overgave aan Christus voldoende is!

Het ging goed, maar ergens bleef het nog onrustig, totdat hij zei: “Hé mam, kijk eens, deze pet is rood met zwart – kleuren van satan - en er staat HEAT op!” Zo waren er nog meer petjes die helemaal “fout”aanvoelden. Deze gooide hij zelf allemaal het raam uit, samen met kleding die niet meer goed voelde, boekjes, schilderijen, brillen, allerlei spullen die voor pubers heel normaal zijn, maar oh zo veel onbewust negatieve invloed kunnen geven onder het mom van leuk en gezellig.

Daarna voelde het rustig en heeft hij wel 12 uur aan 1 stuk geslapen, even een uitwerking!

Gelukkig dat we met elkaar vrij en open over deze voor ons normale zaken kunnen praten en hij had gelukkig geen angst gevoeld. Hij weet dat zelfs het zwakste licht sterker is dan de sterkste duisternis, maar het was uiteraard geen prettige ervaring, maar wel snel opgelost. Ik realiseer me nu pas hoe makkelijk ons werk is geworden sinds wij onze bewustzijnsontwikkeling volledig hebben overgedragen aan De Geestelijke Christus en Moeder Maria. Sinds de tijd van Overdracht ontvangen wij de meest mooie wonderbaarlijk Krachtige geschenken en worden we Gedragen waardoor verzoeken en een val in de duisternis of schaduwen voorkomen wordt. Ja, als ik dit jaren geleden al geweten had, had ik dit veel eerder gedaan. Het ware leven is immers een heel simpel en eenvoudig leven zonder complexiteit, zoeken, rituelen en andere stoffelijke- en ziele onzin.

*Geen rituelen, geen meditaties, geen eindeloos in vlammetjes kijken, geen eindeloos afstemmen, geen wierook branden, geen spreuken, geen teksten of bezweringen opzeggen, geen duurbetaalde tussenpersonen en valse priesters meer. Gewoon een keer Overdragen dat is Alles!*

Ook ik ging vroeg naar bed, had de hele nacht geslapen en werd uitgerust wakker.

Eleleth kwam door en ik had verhaal 8 afgeschreven.

Daarna voelde ik: ik wil De Orion kronieken in De Originel Versie lezen, steeds kwam dat weer terug en deze eindtijd lijkt heel veel op de eindtijd uit Orion.

Dus dan weet je wat je te wachten staat!

Nadat ik het verhaal gelezen had, voelde ik me vreselijk moe. Ik wist: ik moet weer gaan liggen, ondanks het feit dat ik nog maar een paar uurtjes wakker was.

Eenmaal op bed, kreeg ik mijn uitwerking: Schokken, Trillen, schudden, kou, er ging weer zoveel uit.

Daarna was ik doodmoe en ging gewoon weer 2 uur slapen. Mijn lichaam was energetisch gereset, de restanten van het hele Orion tijdperk waren eruit getrild en moest zich weer herstellen.

Dat heeft heel de dag nog aangehouden, moeilijk te beschrijven, alles lijkt vertraagd te gaan, een beetje duizelig, nog moe.. maar Innerlijk Steeds Stiller, rustiger, vrediger.

En dan vraag ik me af: hoe zuiver ben ik nu werkelijk, wanneer deze zware energieën nog steeds aanwezig zijn/waren in mijn systeem?

Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen dat de intentie om Zuiver en in Volmaaktheid te willen leven voldoende is. Ik vertrouw op de Genade en Barmhartigheid van God, op zijn Goddelijkheid die door mij heen gaat en mijn Bewustzijn leert afstemmen om te leven in De Geest. De gewoonte om situaties, waarin ik zelf geen of nauwelijks invloed kan uitoefenen over te dragen aan Christus, wetende dat Hij me altijd hoort en helpt. De zachte Energie en Wijsheid van Moeder Maria en haar Onvoorwaardelijke Liefde te mogen ervaren en uiteindelijk weet dat ik Thuis ben!

### **De Vrede is er, Eleleth**

Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief:

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h>

Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden, een LichtConsult boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of LichtLezingen bezoeken:

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7>

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeekomsten/cq2e>

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd>

**Het Jaar van Het Licht Lezingen 2016-2017**

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1e>

Een donatie stellen we natuurlijk altijd op prijs. Klik op de volgende link

<http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja>